

# De hen en de kuikentjes

**Breanna Call**

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

*Dit verhaal speelde zich af in de Verenigde Staten.*

Vijf pluizige gele kuikentjes keken op naar Clara. *Piep, piep, piep!*

Clara's familie kocht elk voorjaar kuikentjes om voor te zorgen. Vandaag mocht ze papa helpen om de beestjes naar huis te brengen waar ze bij de andere kippen zouden wonen.

Ze reden op een hobbelige weg, maar Clara hield de doos met de kuikens op haar schoot stevig vast. Ze streelde een van hen zachtjes met haar vingertop. Zo zacht!

Toen Clara en papa thuishkwamen, liepen ze naar het kippenhok in de tuin. Het kippenhok was een schuurtje waarin hun kippen woonden en een nest bouwden.

'Bij welke hen zullen we de kuikentjes zetten?' vroeg papa.

Clara keek rond. Een van de hennen was een hoopje stro aan het maken. Het stro zou een knus nestje voor de kuikens zijn. Misschien was zij een goede moeder voor ze.

'Deze', zei Clara, en ze wees naar de kip.

Papa tilde voorzichtig een kuikentje uit de doos en zette het naast de hen. De hen keek naar het kuikentje. Ze tilde haar vleugel op en plots was het kuiken weg!

*'Jesus Christus heeft hier in de Schriften over gesproken', zei papa.*

'Waar is het naartoe? Is het in orde?' vroeg Clara.

Papa knikte. 'Kijk.'

Het kuiken stak onder de veren van de hen zijn kopje naar buiten.

'Waarom deed de kip dat?' vroeg Clara.

'Om het kuikentje te beschermen', zei papa. 'Ze houdt het veilig en warm onder haar vleugels.'

Clara hielp papa om de andere kuikens bij hun nieuwe moeder te zetten. De hen hief haar vleugels op om ze allemaal dicht bij haar te brengen.

'Weet je, Jesus Christus heeft hier in de Schriften over gesproken', zei papa.

'Echt?' vroeg Clara. 'Wat heeft Hij dan gezegd?'

'Ik zal het je laten zien.'

Clara en papa gingen het huis binnen. Papa haalde zijn Schriften tevoorschijn en begon te lezen:

'Hoe dikwijls zal Ik u vergaderen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels vergadert, indien u zich zult bekeren en tot Mij zult

terugkeren met een volmaakt voornemen des harten.'\*

Clara dacht aan de kuikens onder de veren van de hen. 'Dus Jesus vergadert ons zoals de hen de kuikens onder haar vleugels brengt?' vroeg Clara.

'Dat klopt', zei papa. 'Hij beschermt ons, net zoals de hen haar kuikens beschermt. Maar Hij beschermt ons tegen veel meer dan alleen de kou. Hij weet wanneer we gekwetst, ziek of verdrietig zijn. Hij geeft ons rust en troost ons. Hij zorgt voor ons.'

De volgende ochtend gaf Clara de hen en haar nieuwe kuikens te eten. Ze moest denken aan de Schrifttekst die papa had gelezen. Ze glimlachte toen ze aan Jesus dacht. Ze wist dat Hij van haar hield en voor haar zorgde, zoals de hen voor de kuikentjes zorgde. ●

\* 3 Nephi 10:6

Wat kwam Clara over Jesus Christus te weten?