



ILLUSTRATIES: MINA PRICE

Jezus volgen in Papoea-Nieuw-Guinea

Hoe Erwin Jezus volgt

Erwin volgt Jezus door de bejaarden in zijn dorp te helpen. Hij maakt hun tuin schoon en brengt ze eten. 'Ik ben blij als ik hen help. Ik wil nog meer helpen', zegt hij.

Erwin volgt Jezus ook door tot onze hemelse Vader te bidden. 'Als ik bid, voel ik dat God bij me is', zegt hij.

Erwin vroeg onze hemelse Vader of zijn familie eeuwig samen mocht zijn. Erwin en zijn familie gingen naar de tempel in Tonga om zich aan elkaar te laten verzegelen. Hij zegt: 'Ik voelde de Geest in de tempel. Het was er heel rustig en stil.' ●



Erwin en zijn familie bij de Nuku'alofatempel (Tonga).

Jij kunt ook Jezus volgen!

Wat heb jij gedaan om Jezus te volgen? Laat het ons weten! Op de achteromslag staat hoe je dat doet.



Gude



Over Erwin

LEEFTIJD: 7

UIT: provincie Central (Papoea-Nieuw-Guinea)

TALEN: Engels en Tok Pisin

DOELEN:

- 1) Een vliegtuig besturen.
- 2) Op zending gaan.

HOBBY'S: dansen en vissen

GEZIN: mama, papa, drie grote broers en een grote zus

Hier houdt Erwin van

VERHAAL UIT HET BOEK VAN MORMON: toen Nephi een schip bouwde (zie 1 Nephi 17-18)

FAMILIETRADITIE: wanneer de hele familie in het dorp bijeenkomt om samen te eten

FRUIT: appels

KLEUR: rood

JEUGDWERKLIEDJE: 'Ik ben een kind van God' (*Kinderliedjes*, p. 2-3)