

Samis skrifter

Carolina Maldonado
(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i Bolivia.

Papi klappede hænderne sammen ved slutningen af en hjemmeaften. »Jeg har en idé til et familiemål,« sagde han. »Lad os læse Mormons Bog sammen hver dag.«

Samis ældre brødre, Andrés og Juan, nikkede og smilede stort ved tanken.

»Okay!« sagde Andrés.

Sami var også begejstret. Men så kom han i tanke om noget. Han rakte hånden op. »Jeg

kan ikke læse. Hvordan kan jeg hjælpe?»

Juan trak på skuldrene. »Du kan bare lytte.« Samis brødre kunne allerede læse. Men Sami var kun fem år. Han havde ikke lært at læse endnu.

»Men jeg vil også gerne hjælpe!« sagde Sami og rynkede panden.

Mamá gav Sami et kram. »Og det gør du også,« sagde hun. »Der er altid en måde at gøre det, som Gud har befalet os.«



Næste aften var Samis familie samlet for at læse Mormons Bog. De tog alle deres egne skrifter frem, undtagen Sami. Mamá gav ham en billedbog med historier fra Mormons Bog.

»Du kan ikke læse ord endnu. Men du kan læse billeder,« sagde hun med et smil.

Sami holdt bogen tæt ind til sig. Nu kunne han læse sammen med sin familie!

De skiftedes til at læse. Sami så på de billeder, der viste historien. Når det var hans tur, fortalte han de andre, hvad han så på billederne. Han fortalte så mange detaljer, han kunne.

Som dagene gik, fik Sami mere og mere lyst til at læse. Mamá lærte ham, hvilken lyd hvert bogstav laver. Så viste hun ham, hvordan man udtaler ord. Nogle måneder senere havde Sami ikke så meget brug for billedbogen. I stedet læste han det sidste ord i hvert vers, hans familie læste. Mamá læste ordet først, og Sami gentog det.

Til at begynde med læste de langsomt. Det tog lang tid at nå frem til slutningen af hvert kapitel. Andrés og Juan klagede, når det var Samis tur. Men de læste stadig sammen som familie.

Lidt efter lidt læste Sami mere og mere. Han læste et ord i et vers, så to ord og så tre. Så begyndte han at læse hele vers!

Hen mod slutningen af deres mål kunne Sami læse nogle få vers helt selv. Han var blevet meget bedre til at læse. Hans

Sami ville også gerne læse.



kærlighed til Mormons Bog var også vokset.

Endelig blev Samis familie færdig med Mormons Bog. Det tog dem to år! Nu var Sami syv år gammel, og han havde lært og var blevet god til at læse.

»Tillykke!« sagde Papi. »Vi gjorde det!« Sami jublede med sin familie. Han havde hjulpet dem med at læse Mormons Bog færdig!

Juan gav Sami et stort kram. »Hvad skal dit mål være de næste to år?»

Sami smilede. Han stod rank og sagde: »Jeg vil læse Mormons Bog igen!« ●

Hvad hjalp Sami til at læse i skrifterne?