

TILSKYNDELSEN om chips

Maya havde en stærk følelse af at skulle tjekke ingredienserne.

Haley Yancey
(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i USA.

Maya skærer jordbærrene over og putter dem i skålen med resten af frugtsalaten. Frugt er hendes livret. Hun elsker alle de flotte farver. Og hun behøver aldrig at bekymre sig om at kunne spise det!

Maya har en masse fødevarerallergier. Hun skal være forsigtig, for det kan gøre hende rigtig syg at spise den forkerte mad. Da hun var lille, drak hun ved et uheld noget komælk og fik svært ved at trække vejret. Hun kom på hospitalet. Hun vil ikke have, at det sker igen.

Nogle gange er det svært at skulle spise noget andet end hendes venner og familie gør. Men hun ved, at det er vigtigt at passe på.

Maya bærer frugtsalaten over til køkkenbordet. »Salaten er klar.«

Far ser op fra den gryde, han er i gang med at røre i. »Alle tiders! Vores gæster kommer snart.«



ILLUSTRATIONER: CHRISTINE SERAFIN

Maya hører det banke på døren og løber ud for at åbne op. Familien Johnson og missionærerne smiler til hende fra dørtrinnet. Familien Johnson er familiens venner. Maya bliver glad for at se dem igen. Hun åbner døren på vid gab, så alle kan komme indenfor.

Mens de venter på middagen, viser en af missionærerne Maya et tryllesnummer. Hun kan ikke finde ud af, hvordan han kan hive en mønt ud af hendes øre!

Snart er det tid til at spise. Bror Johnson beder en bøn. Og så stiler de sig alle i kø for at få noget mad på deres tallerkener.

Da det bliver Mayas tur, får hun en stor skefuld frugtsalat. Hun springer noget mad over, som hun ved, der er mælk i.

Så tager hun en stor pose chips og hælder nogle på sin tallerken. De ligner den samme slags chips, som hun har spist før. Hun putter en i munden.

Men da hun begynder at tygge, får hun en stærk følelse. *Tjek ingredienserne*, siger en stemme i hendes sind.

Maya holder op med at tygge. Hun ser på listen over ingredienser på posen. Der er mælk i chipsene!

Maya tager en serviet og spytter chipsen ud, så hurtigt hun kan. Tårerne vælder op i hendes øjne. Hun slugte den ikke. Men vil der alligevel ske noget slemt?

»Mor! Far!« Maya skynder sig over til sine forældre. »Jeg kom en chips med mælk i i munden!«

»Det er okay,« siger mor. »Lad os hente noget medicin.« Maya sluger pillen, som mor giver hende, og trækker vejret dybt. Far holder om Maya, mens de venter på, at medicinen begynder at virke.

Efter nogle minutter siger mor: »Hvordan har du det?«

Maya er stadig bange. Men der er ikke noget galt med hendes krop. »Jeg tror, jeg er okay. Men kan jeg få en velsignelse?«

»Selvfølgelig,« siger far. »Lad os bede missionærerne om at være med.«

Maya sætter sig i en stol, og far og missionærerne lægger deres hænder på hendes hoved. De velsigner hende med, at hun vil være okay. Maya føler sig rolig. Alle hendes ubehagelige følelser er væk.

»Hvordan vidste du, at du skulle tjekke ingredienserne på posen?« spørger mor.

»Jeg mærkede en advarsel fra Helligånden!«

Far giver hende et stort kram. »Jeg er så glad for, at du lyttede.«

Maya nikker. Hun ved, at vor himmelske Fader elsker og holder af hende. ●

