

Will vertelt hoe hij vluchtelingen helpt



Will woont in Pennsylvania (VS). We stelden hem enkele vragen over zijn project om anderen te helpen.

ILLUSTRATIES: DAVE WILLIAMS



Kun je wat over jezelf vertellen?

Ik ben 11 jaar. Ik hou van voetbal en lacrosse, koekjes bakken, zwemmen, skiën en rolschaatsen. Ik speel ook piano en viool. Mijn lievelingskleur is marineblauw, en ik ben dol op eieren (roerei, omelet, hardgekookt ei – maakt niet uit!). Als ik groot ben, wil ik dokter worden, net als mijn vader.



Hoe kwam je op het idee om te helpen?

Ik hoorde dat veel gezinnen uit een ander land moesten vluchten. Sommigen verhuisden naar onze buurt. Ik dacht meteen: hoe kan ik ze helpen?

Ik bad om te weten hoe ik kon helpen. Plots kreeg mama een e-mail van het ZHV-presidium van de ring. Ze vroegen mensen om spullen voor de vluchteling gezinnen te doneren. Ik wist dat dat een antwoord op mijn gebed was.

Hoe heb je geholpen?

Ik bak graag (vooral koekjes), dus besloot ik koekjes te verkopen om geld voor deze gezinnen in te zamelen. Ik maakte flyers en rolschaatste door de buurt om ze in de brievenbus te stoppen. Mijn hond, Coco, ging met me mee.

Veel van onze burens wilden mijn koekjes graag kopen. Met dat geld kocht ik potten en pannen om te doneren.



Hoe voelde je je?

Het voelde goed om te weten dat de gezinnen met de potten en pannen konden koken. Zo'n zelfgemaakte maaltijd is vast erg fijn als je in een vreemd land bent.

Ik heb in het jeugdwerk geleerd 'dat wanneer [je] in dienst van [je] medemensen bent, [je] louter in dienst van [je] God bent' (Mosiah 2:17). Ik voelde de liefde van mijn hemelse Vader voor mij en voor de mensen die naar onze buurt waren verhuisd.



Wat voor advies zou je iemand geven die wil helpen?

Zoek naar manieren om in je wijk of ring te dienen. Je kunt je hulp ook in een plaatselijk opvangcentrum aanbieden. Er zijn zoveel verschillende manieren om te helpen! ●

