

AKTIVITET 1

At være alvorlig

Læs Mormon 1:2, 15, og overvej at markere ordet »alvorligt« (I kan skrive i jeres skrifter, at alvorlig kan betyde at være ærbødig, oprigtig, seriøs og eftertænksom).

Læs følgende udtalelse af præsident Boyd K. Packer (1924-2015) fra De Tolv Apostles Kvorum.



Vi har set flere tilfælde af både ærbødighed og mangel på samme i Kirken. Selvom mange i høj grad bør roses, så er vi inde på en glidebane. Vi har grund til at være yderst bekymrede ...

Manglende ærbødighed harmonerer med modstanderens hensigter ved at spærre de fintmærkende kanaler for åbenbaring i både hjerte og ånd (Boyd K. Packer, »Ærbødighed indbyder til åbenbaring«, *Stjernen*, jan. 1992, s. 24).

- Hvad er nogle ting, som bør behandles med ærbødighed og alvor, men som nogen behandler uden ærbødighed?
- Hvordan er Frelseren et eksempel på at være alvorlig (ærbødig, oprigtig, seriøs og eftertænksom)?

AKTIVITET 2

Hurtigopfattende

Læs Mormon 1:2 og overvej at markere vendingen »hurtig til at opfatte«.

Læs følgende udtalelse af ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles Kvorum:



Når vi er hurtige til at opfatte, er vi hurtige til at se eller bemærke og adlyde. Begge disse grundlæggende elementer – at se og at adlyde – er af afgørende betydning for det at være hurtig til at opfatte. Og profeten Mormon er et imponerende eksempel på denne gave i funktion. David A. Bednar, »Hurtig til at opfatte«, *Liahona*, dec. 2006, s. 32.

- Hvilke lærdomme har I fundet det nyttigt at være hurtig til at lægge mærke til og adlyde? Hvorfor?
- Hvilket råd ville I give en ven, der føler, at lydighed mod Herren kan vente til senere i livet?
- På hvilke måder eksemplificerede Jesus Kristus, at han var hurtig til at opfatte?