

FELIPE FINDER VEJ

Megan Roxas

(baseret på en virkelig hændelse)



Filippinerne har mere end 7.600 øer!



Landet er hjemsted for 70% af verdens plante- og dyrearter.



Snart vil der være otte templer i Filippinerne.

Felipe vidste, at det var ved at blive sent. Fuglene var holdt op med at kvitre, og fårekylinger summede højt. Han og hans mor havde gået rundt i skoven i over to timer. Men hver eneste vej, de fulgte, lignede den forrige. De var faret fuldstændigt vild.

Felipe var ved at blive rigtig bange. Hvor længe kunne de overleve i denne jungle? Han var trods alt kun 10 år. Det var ikke gammelt nok til at bekæmpe en slange eller et vildsvin! Og hvilke andre skræmmende skabninger ville der måske komme frem efter solnedgang? Tanken gav ham kuldegysninger.

Vær modig, sagde han til sig selv. Han vidste, at han var nødt til at være det.

Felipe ville ønske, at hans far var der. Men han var død for seks måneder siden. Det var svært for Felipe og hans mor uden hans far. De havde ikke flere penge eller mere mad.

Felipe håbede, at de snart kunne nå hen til hans søsters hus på den anden side af bjerget. Hun kunne give dem nogle penge til at købe ris.

Han bad en bøn i sit hjerte. »Fader i himlen, hjælp os til at finde vej. Vil du ikke nok?«

Så kom der en tanke til ham: *Se efter kokostræerne*. Felipe så op. Der, i det fjerne, var nogle kokostræer. Han kunne se dem højt oppe over resten af junglen. Deres palmeblade svajede i brisen. For første gang i timevis følte Felipe håb.

»Se!« Han pegede på træerne.

Hans mor forstod. Kokostræer betød, at der lå en landsby tæt på. Gud havde besvaret Felipes bøn. Felipe tog sin mors hånd. Sammen gik de i sikkerhed, mens solen gik ned bag træerne.

Felipe huskede altid, hvordan Gud besvarede hans bøn. Sommetider ønskede han, at han bedre kunne høre Guds røst,



Felipe og hans hustru sparede penge sammen i et år, så de kunne rejse til templet for at blive besejlet.



Felipe elsker at fiske.



Felipe og hans hustru, Cora, har 4 børn og 10 børnebørn.

»Hjælp os til at finde vej,« bad Felipe.

ligesom han gjorde den aften i junglen.

Men så en dag, otte år senere, mødte Felipe nogle missionærer. De var fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige. De underviste ham om levende profeter, der forkyndte Guds ord. Det var lige det, Felipe havde håbet på!

Felipe var spændt på at tilslutte sig Kirken. Han blev en af de første missionærer fra Filippinerne, der fortalte om evangeliet der. Igen havde Gud vist Felipe, hvor han skulle gå hen – og Felipe vidste, at Gud altid ville gøre det. ●

