

We kunnen de wereld veranderen

President Nelson heeft gezegd dat wat we doen en zeggen er echt toe doet! Schrijf in de onderstaande vakjes op wat je zou kunnen zeggen om vrede te brengen.



Wat zou je zeggen tegen iemand die verdrietig is?

Wat zou je zeggen als iemand iets van je afpakt?



Wat zou je zeggen als iemand gemeen tegen je doet?