

Jezus Christus en onze bekering

Ouderling Lynn G. Robbins van de Zeventig heeft gezegd:



Niemand staat meer aan onze kant dan de Heiland. [...]

Bekering is niet zijn reserveplan voor als we zouden falen. Bekering *is* zijn plan, in de wetenschap dat we zullen falen. (Lynn G. Robbins, 'Tot zeventig maal zeven maal', *Liahona*, mei 2018, 22.)

President Russell M. Nelson heeft getuigd:



Jezus Christus [is] ons ultieme voorbeeld, die 'om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen' heeft [Hebreeën 12:2]. Denk daar eens over na! Om de meest verschrikkelijke ervaring te doorstaan die ooit op aarde is doorstaan, richtte onze Heiland Zich op *vreugde!*

En welke vreugde werd Hem in het vooruitzicht gesteld? Dat was zeker de vreugde dat Hij ons kon reinigen, genezen en sterken; de vreugde van boete doen voor de zonden van allen die zich zouden bekeren; de vreugde van onze terugkeer naar huis mogelijk maken om rein en waardig bij onze hemelse Ouders en familie te leven. (Russell M. Nelson, 'Vreugde en geestelijk overleven', *Liahona*, november 2016, 83.)

Jezus Christus en onze bekering

Ouderling Lynn G. Robbins van de Zeventig heeft gezegd:



Niemand staat meer aan onze kant dan de Heiland. [...]

Bekering is niet zijn reserveplan voor als we zouden falen. Bekering *is* zijn plan, in de wetenschap dat we zullen falen. (Lynn G. Robbins, 'Tot zeventig maal zeven maal', *Liahona*, mei 2018, 22.)

President Russell M. Nelson heeft getuigd:



Jezus Christus [is] ons ultieme voorbeeld, die 'om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen' heeft [Hebreeën 12:2]. Denk daar eens over na! Om de meest verschrikkelijke ervaring te doorstaan die ooit op aarde is doorstaan, richtte onze Heiland Zich op *vreugde!*

En welke vreugde werd Hem in het vooruitzicht gesteld? Dat was zeker de vreugde dat Hij ons kon reinigen, genezen en sterken; de vreugde van boete doen voor de zonden van allen die zich zouden bekeren; de vreugde van onze terugkeer naar huis mogelijk maken om rein en waardig bij onze hemelse Ouders en familie te leven. (Russell M. Nelson, 'Vreugde en geestelijk overleven', *Liahona*, november 2016, 83.)