

Keuzevrijheid en verlossing door Jezus Christus

De verzoeken van de duivel

Lees Leer en Verbonden 29:39 en 2 Nephi 2:16–18, en bespreek de volgende vragen:

- We kozen er vóór dit leven allemaal voor om het plan van onze hemelse Vader te volgen. Waarom is het dan moeilijk om Hem hier op aarde altijd te volgen?
- Wat zijn Satans doeltreffendste tactieken om mensen te laten kiezen Gods raad niet op te volgen?
- Welke zegeningen heeft God ons gegeven om Satans verzoeken te weerstaan?

Gevolgen van onze keuzes

Lees Leer en Verbonden 29:40–41 en Alma 41:10–11; 42:9, 14, en bespreek de volgende vragen:

- Hoe onderwerpen we ons aan de wil van de duivel als we ervoor kiezen tegen God in opstand te komen?
- Waarom vind je de term ‘geestelijke dood’ een goede beschrijving voor onze afscheiding van onze hemelse Vader?
- Hoe zou je onze gevoelens beschrijven als we onze keuzevrijheid gebruiken om tegen de wil van onze hemelse Vader in te gaan?

Verlossing door Gods eniggeboren Zoon

Lees Leer en Verbonden 29:42–43 en 2 Nephi 2:6–9 en bespreek de volgende vragen:

- Hoe heeft Jezus Christus onze verlossing mogelijk gemaakt, zelfs als we slechte keuzes maken?
- Wat zou je iemand die denkt dat hij of zij te ver is afgedwaald over onze hemelse Vader en Jezus Christus vertellen om hem of haar hoop te geven?
- Welke voorbeelden van de verlossende, vergevingsgezinde aard van onze hemelse Vader en Jezus Christus kun je geven?