

Wij geloven in godsdienst- en gewetensvrijheid

Beantwoord de volgende vragen.

- Wanneer heb je over godsdienst of geestelijke overtuigingen gesproken met iemand die een andere overtuiging heeft?
- Hoe reageerde die persoon op jouw overtuigingen? Hoe reageerde jij op die van hem of haar?

Denk over het volgende scenario na.

Liam zit in de voetbelploeg van zijn school. Een van zijn teamgenoten, Zain, voert vóór elke wedstrijd een godsdienstig ritueel uit. Zain is de enige in het team uit die geloofsrichting. De andere teamgenoten hebben gezien wat Zain doet en vallen hem ermee lastig. Liam weet dat hun gemeenschap soms negatief is over Zains godsdienst.

Bestudeer het volgende materiaal en bedenk hoe het van toepassing kan zijn op Liams situatie en jouw omgang met mensen die een andere geloofsovertuiging hebben.

Alma 30:7–9

Geloofsartikelen 1:11

De profet Joseph Smith (1805–1844) heeft gezegd:



Als het is aangetoond dat ik bereid ben om te sterven voor een 'mormoon', dan ben ik stoutmoedig genoeg om voor de hemel te verklaren dat ik net zo bereid ben om te sterven ter verdediging van de rechten van een presbyteriaan, een baptist of een goed mens die tot een andere godsdienst behoort; want hetzelfde beginsel dat de rechten van de heiligen der laatste dagen zou vertrappen, zou de rechten [...] van welke andere godsdienst dan ook [vertrappen] die te onpopulair en te zwak is om zich te verdedigen.

Het is vrijheidsliefde die mijn ziel inspireert – burgerlijke en godsdienstige vrijheid voor de hele mensheid. (*Leringen van kerkpresidenten: Joseph Smith* [2007], 372.)

- Wat kun je Liam vertellen waar hij in zijn situatie wat aan heeft?
- Hoe denk je dat onze hemelse Vader wil dat je met mensen met andere geloofsovertuigingen omgaat?