

Holdt tilbage til at være med til at indsamle Israel gennem tempeltjeneste og slægtshistorie

1. Læs Lære og Pagter 138:57-59 og se efter, hvordan dem i ånde verdenen bliver forløst.
2. Læs følgende udtalelse af præsident Henry B. Eyring fra Det Første Præsidentskab. Se efter, hvad Frelseren føler for dem, der deltager i tempeltjeneste og slægtshistorie.



Tænk på Frelseren, når I møder ham. I skal have den samtale. Han betalte prisen for jeres og alle vor himmelske Faders åndelige børns synder. Han er Jahve. Han sendte profeten Elias. Han overdrog præstedømmemyndighed til at besegle og velsigne på grund af fuldkommen kærlighed. Og han stolede på jer, ved at lade jer høre evangeliet, mens I lever, og giver jer denne mulighed for at acceptere forpligtelsen til at tilbyde det til jeres forfædre, som ikke fik denne uvurderlige mulighed. Tænk på hans taknemmelighed over for dem, som betaler prisen i handling og tro for at finde navnene på deres forfædre, og som elsker dem og ham nok til at tilbyde dem evigt liv med familien, den største af alle Guds gaver. Han tilbød dem et uendeligt offer. Han elsker og påskønner dem, som betaler den nødvendige pris, for at deres forfædre kan vælge hans tilbud om evigt liv. (Henry B. Eyring, »Hjerter knyttet sammen«, *Liahona*, maj 2005, s. 78-79)

3. Hvordan tror I, at deltagelse i slægtsforskning og tempeltjeneste kan hjælpe jer til at følge Jesu Kristi eksempel?
4. Er der en personlig oplevelse, et skriftsted eller en udtalelse fra en kirkeleder, som I måske ønsker at dele?

Holdt tilbage til at være med til at indsamle Israel gennem tempeltjeneste og slægtshistorie

1. Læs Lære og Pagter 138:57-59 og se efter, hvordan dem i ånde verdenen bliver forløst.
2. Læs følgende udtalelse af præsident Henry B. Eyring fra Det Første Præsidentskab. Se efter, hvad Frelseren føler for dem, der deltager i tempeltjeneste og slægtshistorie.



Tænk på Frelseren, når I møder ham. I skal have den samtale. Han betalte prisen for jeres og alle vor himmelske Faders åndelige børns synder. Han er Jahve. Han sendte profeten Elias. Han overdrog præstedømmemyndighed til at besegle og velsigne på grund af fuldkommen kærlighed. Og han stolede på jer, ved at lade jer høre evangeliet, mens I lever, og giver jer denne mulighed for at acceptere forpligtelsen til at tilbyde det til jeres forfædre, som ikke fik denne uvurderlige mulighed. Tænk på hans taknemmelighed over for dem, som betaler prisen i handling og tro for at finde navnene på deres forfædre, og som elsker dem og ham nok til at tilbyde dem evigt liv med familien, den største af alle Guds gaver. Han tilbød dem et uendeligt offer. Han elsker og påskønner dem, som betaler den nødvendige pris, for at deres forfædre kan vælge hans tilbud om evigt liv. (Henry B. Eyring, »Hjerter knyttet sammen«, *Liahona*, maj 2005, s. 78-79)

3. Hvordan tror I, at deltagelse i slægtsforskning og tempeltjeneste kan hjælpe jer til at følge Jesu Kristi eksempel?
4. Er der en personlig oplevelse, et skriftsted eller en udtalelse fra en kirkeleder, som I måske ønsker at dele?