

Wij geloven in gehoorzaamheid aan de plaatselijke wetten van het land

Lees het volgende scenario.

Dalia is op zending in een land waar ze het evangelie alleen in het kerkgebouw mag prediken. Ze is gefrustreerd omdat ze weet dat er mensen in de stad zijn die het evangelie van Jezus Christus zouden aanvaarden als ze er openlijk over kon praten. Ze overweegt om discreet mensen op straat over de Heiland te vertellen.

- Wat zou jij in deze situatie doen?

Lees het volgende materiaal en bedenk hoe het Dalia kan helpen om te weten wat haar hemelse Vader wil dat ze doet.

Leer en Verbonden 58:21–22

Geloofsartikelen 1:12

1 Timotheüs 2:1–3

Lees Mattheüs 22:15–22 en het volgende citaat van president Dallin H. Oaks van het Eerste Presidium om te zien hoe de Heiland reageerde op mogelijke conflicten tussen overheid en godsdienst:



Hoewel alle gelovigen de goddelijke wet eerbiedigen, erkennen de meeste ook dat de wetten van het land ook van God afkomstig zijn. De Heer Jezus Christus heeft gezegd: ‘Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is’ (Mattheüs 22:21). We leren dus dat we *beide* wetten zo goed mogelijk moeten gehoorzamen. Als er conflicten lijken te zijn, moeten we die proberen op te lossen. Als ze echt onverenigbaar zijn, moeten we samen met gelijkgezinden proberen de wetten van het land in overeenstemming met de wet van God te brengen. We moeten onder alle omstandigheden heel bedachtzaam zijn voordat we – bij hoge uitzondering – de ene wet overtreden om de andere wet te gehoorzamen. (Dallin H. Oaks, ‘The Boundary between Church and State’ [toespraak op de Second Annual Sacramento Court/Clergy Conference, 20 oktober 2015], newsroom.ChurchofJesusChrist.org.)

Beantwoord de volgende vragen.

- Wat heb je geleerd waardoor Dalia beter kan begrijpen dat ze de wetten in het land van haar zending moet naleven?
- Waarom is gehoorzaamheid aan de wetten van het land een beginsel van het evangelie van Jezus Christus?