



Ældste
Kevin W. Pearson
De Halvfjerds

Hvem, I virkelig er



Vor himmelske Fader elsker os. Han ønsker at hjælpe os til at vide, hvem vi er. Han skabte vores ånd, før vi kom for at leve på jorden. Vi er alle Guds sønner og døtre.

Til tider kan vi føle os ensomme eller bekymre os om, at vi aldrig bliver gode nok. Jesus Kristus ved præcis, hvordan vi har det. Han vil hjælpe os med at overvinde enhver udfordring. De svære ting, vi møder i dette liv, kan hjælpe os til at blive mere som Jesus Kristus, hvis vi vender os til ham.

Evangeliet hjælper os til at se os selv, som vor himmelske Fader ser os. Gennem vores tro på Jesus Kristus kan vores prøvelser blive til velsignelser. At vide, hvem man er, og hvordan Gud ser en, vil velsigne alle i alle aldre!

Når vi begynder at forstå, hvem vi er som Guds børn, vil vi være i stand til at fokusere på, hvem vor himmelske Fader ønsker, at vi bliver. Vi vil møde vores udfordringer *med* ham. Selvom vi er ufuldkomne og vil begå fejl, kan vi finde håb i at vide, at vi er Guds børn. ●

Fra et interview med Olivia Kitterman og Diana Evelyn Nielson.

Find favoritterne

Vi er alle sammen forskellige. Vi har forskellige talenter og ting, vi kan lide og ikke kan lide. Men vi er alle Guds børn!

Brug ledetrådene til at udfylde oversigten og finde ud af, hvad hver af disse venner er interesseret i. Tip: Sæt et X ud fra det, I ved *ikke* er sandt. Den første er lavet for jer. Når I er færdige, bør hver kolonne have en tom firkant!

1. Klaverspilleren er ikke Amara eller Jade.
2. Max kan ikke lide matematik.
3. Ingen af drengene spiller på et instrument eller dyrer karate.
4. Pigen, der kan lide dyr, er ikke Amara.
5. Kai er den eneste, der kan lide basketball.



	Dans	Basketball	Karate	Matematik	Dyr	Klaver
Eva						
Kai						
Aaron						
Jade						X
Max						
Amara						X

SWAR: EVA - KLAVER, KAI - BASKETBALL, AARON - MATEMATIK, JADE - DYR, MAX - DANS, AMARA - KARATE

ILLUSTRATIONER: SABRINA GABRIELLI