



# Bloemen voor de buurvrouw



**Peter E. (10), Utah (VS)**

Een paar jaar geleden overleed de man van onze buurvrouw. Ze was erg verdrietig.

Ik weet hoe het is om iemand te verliezen van wie je houdt.

Toen ik 3 jaar was, overleed mijn moeder. Na haar dood schreven de kinderen in mijn buurt briefjes voor mij en mijn broer en versierden ze onze tuin met speelgoed. Ik wilde ook iets liefs voor onze buurvrouw doen.

Ik bad om te weten wat ik kon doen om te helpen. Ik kreeg de gedachte om haar bloemen op Valentijnsdag te geven. Maar ik moest geld verdienen om bloemen te kunnen kopen. In mijn

*Boekje voor kinderen* schreef ik het doel om geld te verdienen.

Ik verdiende geld door klusjes voor anderen te doen. Mijn oma betaalde mij om haar tuin op te ruimen en bladeren te harken. Thuis verdiende ik geld door achter ons schuurtje op te ruimen. Ik moest een paar maanden hard werken om genoeg geld te verdienen.

Uiteindelijk had ik genoeg geld om in een winkel bloemen te kopen. Op Valentijnsdag gaf ik onze buurvrouw de bloemen met een kaartje. Ze was heel erg blij. Ik voelde me ook warm en blij vanbinnen. Ik dankte mijn hemelse Vader dat Hij me had geholpen om te doen wat Hij van mij verlangde. ●