



# Doopverhalen

*'Een pionier is iemand die iets als eerste doet', zei mama.*

## Noelle Lambert Barrus

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

*Dit verhaal heeft zich in de Verenigde Staten afgespeeld.*

Mary draaide in het rond en bewonderde haar witte jurk in de spiegel. Mama had deze jurk bij haar doop gedragen. Overgrootmoeder Marluce had de maat voor Mary aangepast. Nu kon Mary de jurk dragen bij haar doop!

'Wat ben je mooi!' Mama pakte Mary's hand en draaide haar nog eens in het rond.

Mary giechelde. 'Mag ik de jurk de hele dag aanhouden?'

'Laten we die voor je doop bewaren, zodat die mooi en schoon blijft, oké?' zei mama.

'Oké.' Mary zou gedoopt worden als ze 8 jaar werd, en ze was zich hier al een tijdje op aan het voorbereiden. Ze ging naar het jeugdwerk, las in de Schriften en ging zelfs naar de doopdiensten van haar vriendinnen. Maar haar verjaardag leek nog zo ver weg!

Mary kwam lekker naast mama op de sofa zitten. 'Mama, hoe oud was jij toen je gedoopt werd?'

'Ik was 16.'

'Wauw! Waarom heb je zo lang gewacht?'

Mama gaf Mary een dikke knuffel. 'Omdat ik toen pas over de herstelde kerk van Christus hoorde. Ik ging met wat vrienden naar kerkactiviteiten. En hoe meer ik leerde, hoe liever ik gedoopt wilde worden!'

'Waarom?' vroeg Mary.

'Omdat ik een eeuwig gezin wilde hebben.' Mama wees naar de foto van de tempel boven de sofa. 'Ik

kwam erachter dat ik ooit voor eeuwig aan mijn familie kon worden verzegeld, in de tempel. Het was mijn droom om een eeuwig gezin te hebben. En de doop was de eerste stap! Nu komt mijn droom uit.'

Mary glimlachte. 'Je hebt papa, Mallory en baby Maeva! En mij ook natuurlijk.'

'Ja, natuurlijk. En oma Angela.'

'Werd oma ook met jou gedoopt?'

'Ze heeft een paar jaar gewacht. Maar als we in de buurt van een tempel waren, stopten we altijd even om ernaar te kijken.'

Mary stelde zich voor dat mama en oma samen naar tempels keken. 'En papa? Hoe oud was hij toen hij gedoopt werd?'

'Hij was 11.'

'En hij woonde toen in Brazilië?'

'Ja', zei mama. 'Over de hele wereld leren mensen over Jezus en de doop. Veel van die mensen zijn pioniers.'

'Pioniers?'

'Een pionier is iemand die iets als eerste doet', zei mama.

Mary dacht er even over na. 'Net zoals jij de eerste in jouw familie was die gedoopt werd?'

Mama knikte en glimlachte.

Precies op dat moment liep papa de kamer

binnen en kwam op de sofa zitten.

'Papa, was jij een pionier voor jouw familie?'

'Een beetje wel. Na mijn doop kwam ik erachter dat oma Rosimere al lid van onze kerk was! Maar ze was al jaren niet geweest.'

'Echt waar? Hoe is het afgelopen?'

'Ik begon naar de kerk te gaan. Toen gingen mijn broers, en daarna oma Rosimere ook. Zelfs overgrootmoeder Marluce kwam mee!'

Mary stelde zich voor dat papa eerst alleen naar de

kerk ging, en daarna met meer familieleden.

'Wauw', zei Mary. 'Ik luister graag naar jullie verhalen. Nu wil ik nog liever gedoopt worden.'

'Bedankt voor alle vragen, Mary', zei papa. 'Mogen we jou nu iets vragen?'

Mary knikte. Wat zouden ze willen vragen?'

'Waarom wil jij gedoopt worden?'

Mary dacht na over alles wat ze uit de Schriften had geleerd, en hoe ze zich in de kerk voelde. 'Omdat ik Jezus wil volgen en voor eeuwig bij mijn familie wil zijn.'

Mama en papa glimlachten allebei, en Mary sprong bovenop haar ouders om ze te knuffelen. 'Ik kan niet wachten!' ●

ILLUSTRATES: TAMMIE LYON

