

# Förbättras som kristuslik lärare – en personlig utvärdering

Som lärare bör vi regelbundet utvärdera våra styrkor och svagheter så att vi kan hjälpa eleverna att utveckla tro på Jesu Kristus och bli mer som han. Följande aktivitet kan hjälpa dig tillämpa principer för kristuslik undervisning. Fundera på hur väl följande påståenden beskriver dig som lärare. Välj det lämpligaste svaret för varje påstående: 1) sällan, 2) ibland, 3) ofta och 4) nästan alltid.

Enligt Andens vägledning väljer du sedan i en anda av bön ut några förmågor du vill förbättra. Sätt upp några mål och använd den här resursen för att bli bättre.

## Fokusera på Jesus Kristus

- Jag undervisar om Jesus Kristus oavsett vad jag undervisar om.
- Jag betonar Jesu Kristi exempel.
- Jag hjälper eleverna känna igen Herrens kärlek, kraft och nåd i sina liv.
- Jag hjälper eleverna att stärka sin relation till sin himmelske Fader och Jesus Kristus.
- Jag hjälper eleverna att avsiktligt sträva efter att bli mer som Jesus Kristus.

## Älska dem du undervisar

- Jag strävar efter att se eleverna på samma sätt som Gud ser dem.
- Jag försöker lära känna dem jag undervisar – förstå deras omständigheter, behov och styrkor.
- Jag ber för eleverna vid namn.
- Jag skapar en trygg miljö där alla respekteras och där de vet att deras bidrag värdesätts.
- Jag visar min kärlek på lämpliga sätt.

## Undervisa genom Anden

- Jag förbereder mig andligen för att undervisa.
- Jag agerar på andliga maningar om mina elevers behov.
- Jag skapar en atmosfär där eleverna får möjlighet att undervisas av den Helige Anden.
- Jag hjälper eleverna söka, känna igen och handla efter personlig uppenbarelse.
- Jag bär mitt vittnesbörd ofta och jag uppmuntrar eleverna att berätta om sina känslor, upplevelser och vittnesbörd.

## Undervisa om läran

- Jag lär mig Jesu Kristi lära.
- Jag undervisar ur skrifterna och från nutida profeters ord.
- Jag hjälper eleverna söka, känna igen och förstå sanningar i skrifterna.
- Jag fokuserar på sanningar som leder till omvändelse och som bygger upp tron på Jesus Kristus.
- Jag hjälper eleverna att hitta personlig relevans i Jesu Kristi lära.

## Uppmuntra till flitigt lärande

- Jag hjälper eleverna att ta personligt ansvar för sitt lärande.
- Jag uppmuntrar eleverna att lära känna Frälsaren genom att dagligen studera evangeliet.
- Jag uppmanar eleverna att förbereda sig för att lära.
- Jag uppmuntrar eleverna att berätta om de sanningar de lär sig.
- Jag uppmanar eleverna att leva efter det de lär sig.