

Origami-venner



Maryssa Dennis

Denne historie fandt sted i USA.

»Så er der pause!« råbte Aris lærer. Aris klassekammerater stod i kø for at komme ud på legepladsen. Men Ari og hendes veninder tog altid på biblioteket i stedet for. De kunne godt lide at låne bøger og lave kunsthåndværk sammen.

Kristin og Ella ventede allerede ved døren. Ari greb sin bog og en stak papir. Så førte hun an ned ad gangen.

»Jeg håber, at Dragevogterens hemmelighed er tilbage!« sagde Ari. »Jeg har villet låne den i ugevis.«

Da de kom hen på biblioteket, vinkede pigerne til fru Franklin, skolebibliotekaren. Hun hilste altid på dem med et strålende smil. Men i dag virkede hendes smil ikke så strålende.

Ari rynkede panden, da hun lagde sin bog på et bord. »Syntes I også, at fru Franklin virkede ret ked af det?«



Hvordan kunne Ari og hendes veninder hjælpe fru Franklin?



Kristin trak på skuldrene. »Hun havde sikkert bare travlt.«

»Måske.« Ari satte sig ned og tog et stykke papir frem. Hun foldede det forsigtigt og glattede folden ud med sin tommelfinger.

»Hvad laver vi i dag?« spurgte Ella.

»Hvad med bogmærker?« sagde Ari. »De er ret lette. Jeg viser jer det.«

Ari havde lært, hvordan man laver origami. Det var en slags kunst fra Japan, der blev udført ved at folde papir til forskellige figurer. Ari vidste, hvordan man former alle mulige figurer, og hun lærte sine veninder, hvad hun havde lært.

Ari viste Kristin og Ella, hvordan de skulle lægge hver fold. Snart havde de alle tre et lille firkantet bogmærke.

»Den kan ligge hen over hjørnet, sådan her.« Ari åbnede sin bog og satte bogmærket over hjørnet på en af siderne.

»Sejt!« Kristin greb et nyt stykke papir. »Jeg vil prøve det selv.«

Mens de arbejdede, talte de om bøger, de havde læst, og hvad de ville læse. Ari kiggede igen over på fru Franklin. Hun virkede stadig lidt ked af det.

Snart efter kom fru Franklin forbi deres bord.

»Hej piger.« Hun satte en bog på bordet. Det var bogen om dragevogteren! »Den er til dig, Ari. Jeg ved, at du har ventet på at læse den.«

»Tak!« Ari løftede den op.

Fru Franklin sukede. »Der var nogen, der brød ind i min bil i dag. De tog alle mine bøger og musik.«

»Det er forfærdeligt!« sagde Kristin.

Fru Franklin smilede trist til dem. »Ja, men det er kun ting. Ting kan erstattes. Jeg er bare

glad for, at ingen kom til skade.«

Ari så fru Franklin gå væk.

»Jeg ville ønske, at vi kunne gøre noget for at hjælpe,« sagde Ella.

Ari så ned på origami-bogmærket i sine hænder.

»Måske kan vi!«

»Hvad?« spurgte Kristin.

Ari smilede. »Kom hjem til mig efter skole. Jeg har en idé.«

Næste dag tog Ari, Kristin og Ella hen på biblioteket i deres pause, som de altid gjorde. Men denne gang medbragte de ikke kun bøger. De havde noget særligt til fru Franklin.

»Vi lavede disse her til dig!« Ari gav fru Franklin en pose. »Vi ved, at vi ikke kan erstatte alle de ting, der blev stjålet, men vi tænkte, at de måske ville opmuntre dig.«

Fru Franklin kiggede i posen. Den var fuld af origami-bogmærker, fisk, hjerter, sommerfugle. Hun smilede bredt.

»Det er fantastisk! Mange tak skal I have.« Hun trak en origami op af posen. Den var foldet som en lille bog. »Jeg vil bruge denne mini-dagbog til at skrive alle mine små glade tanker ned!«

Ari smilede tilbage. Hun kunne altid gøre noget godt for andre – én papirfold ad gangen. ●

Vend siden og lav jeres egen origami!

