

MAGNOLIAS FANTASTISKE FAR

MaryEllen Johnson Van Engelenhoven
(Baseret på en virkelig hændelse)



»Nogle børn sagde, at vi ikke er en god familie, fordi far ikke er medlem af vores kirke.«

Denne historie fandt sted i USA.

»Magnolia! Lily!« råbte far. »Tid til skrifter og bøn!«

Magnolia dumpede ned på gulvet ved siden af deres hund, Raindrop. Lily puttede sig under sit yndlingstæppe.

Det var sjovt, når det var tid til skrifter sammen med familien.

Nogle gange opførte de sammen historierne fra skriften som skuespil. Det hjalp Magnolia med at forstille sig historierne. Desuden hjalp Raindrop altid, når der var dyr i historierne!

Far åbnede sine skrifter og læste et vers. Så gav han den store, tunge

Bibel til Magnolia. De skiftedes til at læse.

»Men vær gode mod hinanden,« læste Magnolia.*

Hun rynkede panden. Folk var ikke altid gode mod hende i kirken.

»Mor, far, må jeg tale med jer

om noget?« spurgte hun.

»Selvfølgelig,« sagde mor. »Hvad er det?«

»I Primary i går sagde nogle børn til mig, at vi ikke er en god familie, fordi far ikke er medlem af vores kirke.«

Magnolias far tilhørte en anden kirke. Han tog til nadvermøde med deres familie om søndagen. Han holdt taler om Helligånden ved Lilys og Magnolias dåb. Alle sagde, at han havde gjort det godt. Han var en fantastisk far.

»Det, de sagde, gav mig lyst til at græde.« Magnolia snøftede. »Hvorfor skal folk være så slemme?«

Mor og far så på hinanden.

»Jeg er glad for, at du fortalte os, hvad der skete,« sagde far. »Mor og jeg elsker hinanden meget højt. Og vores familie er meget vigtig for os.«

Mor nikkede. »Og vores familie er også vigtig for vor himmelske Fader. Han elsker alle sine børn.«

Raindrop puttede sig ind til Magnolia. Hun kløede hans ører.

»Vor himmelske Fader kender os, og han ved, at vi elsker hinanden,« sagde far. »Ingen familie er fuldkommen, men vi kan blive ved med at gøre vores bedste.«

»Men det gør mig stadig ked af det, når folk siger noget grimt om vores familie,« sagde Magnolia. »Jesus Kristus lærte os at være gode mod alle. At sige grimme ting virker ikke som at følge Jesus.«

»Du har ret,« sagde far. »Når du har lyst til at sige noget slemt, kan du måske huske på, hvordan du havde det, da andre var uvenlige mod dig. Så kan du sige noget venligt i stedet for.«

Magnolia tog en dyb indånding. »Okay.« Hun var glad for, at hun kunne tale med mor og far.

»Tid til en familiesandwich!« Far trak Lily og Magnolia ind til sig i et stort knus og klemte dem

*Efeserne 4:32

hårdt. Mor lagde armene rundt om dem alle tre. Raindrop løb i cirkler rundt om dem alle.

»Jeg kan ikke trække vejret!« sagde Lily for sjov. Magnolia lo.

»Hvis tur var det nu til at læse?« spurgte far. Han gav slip på pigerne og samlede skrifterne op.

»Min tur!« sagde Lily. »Og det er fars tur til at bede.«

Da de var færdige med at læse, knælede de alle ned for at bede. Magnolia følte fred, mens hun lyttede til far, der bad bønnen. Hun vidste, at vor himmelske Fader elskede hendes familie. ●

