

Vigtigheden af uddannelse

Følgende skriftsteder og udtalelser fra Kirkens ledere kan hjælpe jer til at forstå mere om Herrens forventninger til og ønsker for jer i forbindelse med at modtage uddannelse. Se efter sandheder om vigtigheden af uddannelse, når I studerer.

Skrifter at studere:

Lære og Pagter 88:77-80, 118; 130:18-19

Lærdomme fra Kirkens ledere:

Præsident Russell M. Nelson har sagt:



Alle kan uddanne sig. Ingen andre kan uddanne sig for jer. Så tilegn jer et stærkt ønske om at lære, hvor I end befinder jer. For os som sidste dages hellige er det at få en uddannelse ikke blot et privilegium, det er et religiøst ansvar. »Guds herlighed er intelligens« (L&P 93:36). Så vi uddanner os også til evigheden ...

Et så langsigtet perspektiv kan hjælpe jer til at træffe gode valg angående læring og uddannelse.

Vær ikke bange for at forfølge jeres mål – eller drømme! Men vid, at der ikke findes nogen genvej til udmærkelse eller kompetence. Uddannelse er forskellen på at *ønske*, at man kunne hjælpe andre mennesker og at *være i stand til* at hjælpe dem. (Russell M. Nelson, »Hvad vælger I?«, *Liahona*, jan. 2015, s. 32)

Ældste David A. Bednar fra De Tolv Apostles Kvorum har sagt:



Vi er her på jorden for at forberede os til evigheden, for at lære hvordan man lærer, for at lære ting som timeligt er vigtige og evigt væsentlige og for at bistå andre i at lære visdom og sandhed (se L&P 97:1). En forståelse af, hvem vi er, hvor vi kommer fra, og hvorfor vi er på jorden, pålægger os alle et stort ansvar for både at lære, hvordan man lærer, og at lære at elske læring (David A. Bednar, »Learning to Love Learning«, *Ensign*, feb. 2010, s. 27).

Præsident Camille N. Johnson, Hjælpeforeningens hovedpræsident, har sagt:



Vi bør få al den uddannelse og træning, vi overhovedet kan, så vi kan være forberedte. Forberedte til at tjene i verden og i Kirken. Forberedte til at være vise rådgivere og kammerater for vores ægtefælle. Forberedte til at være effektive lærere for vore børn og de unge, som vi har indflydelse på. Jo mere vi lærer, des større og bedre indflydelse kan vi gøre gældende. (Camille N. Johnson, »Seek Learning by Study and by Faith«, foredrag på BYU-Pathway Worldwide, 19. okt. 2021, byupathway.org).

Fra *Til styrke for de unge: Vejledning til at træffe valg*:

Vor himmelske Fader ønsker, at hans døtre og sønner altid lærer. I har både timelige og åndelige grunde til at søge og elske læring. Uddannelse handler ikke kun om at tjene penge. Det er en del af jeres evige mål at blive mere som vor himmelske Fader ...

Se efter muligheder for at udvikle jeres sind og færdigheder. Disse muligheder kan omfatte formel uddannelse i skolen eller erhvervsmæssig uddannelse såvel som uformel læring fra kilder, I stoler på. Involver Herren i jeres indsats, så vil han vejlede jer. Når I lærer om verden omkring jer, så lær også om Frelseren, der skabte verden. Studér hans liv og lærdomme. Gør seminar, institut og personligt studium af evangeliet til en del af jeres livslange læring. (*Til styrke for de unge: Vejledning til at træffe valg*, 2022, s. 31)