

Jeg hjælper min lillebror

Lucy Stevenson Ewell

(Baseret på en virkelig hændelse)

Denne historie fandt sted i Sydafrika.

Lashia fik en ny lillebror. Han hed Liam.

Han havde mørkt hår og bittesmå hænder og fødder. Han var så sød!

Men nogle gange er det svært at få en ny baby i familien. Mor og far havde altid travlt nu. Og Liam græd meget.

»Mor, kan du læse en historie for mig?« spurgte Lashia.

»Jeg skal give Liam bad,« sagde mor. »Måske kan du læse en historie med Ariana.«

Lashia satte sig på gulvet med sin lillesøster. De bladrede igennem siderne i en bog. Men det var ikke det samme uden mor.

»Far, vil du spille et spil med mig?« spurgte Lashia.

»Jeg skal hjælpe mor med babyen, inden jeg tager på arbejde,« sagde far.

Lashia surmulede. Mor og far havde aldrig tid til hende nu! De skulle altid hjælpe Liam.

Snart tog far på arbejde. Mor lagde Liam til at sove. Hun sad med Lashia og Ariana på sofaen. Hun så træt ud.

Ingen havde tid til Lashia nu.



»Vi har haft meget travlt med Liam,« sagde mor. »Har I følt jer lidt ensomme?«

Lashia nikkede. Hun havde det som om, hun var lige ved at græde.

Mor krammede Lashia og Ariana. »Liam har brug for en masse hjælp lige nu, fordi han er så lille. Han kan ikke gøre noget som helst selv endnu, ligesom I kan.«

»Det ved jeg,« sagde Lashia.

»Men hvis I vil, kan I hjælpe mig med at tage mig af Liam.« Mor smilede.

»Virkelig?« spurgte Lashia. Hun kunne godt lide den idé.

»Også mig?« spurgte Ariana.

»Også dig,« sagde mor.

Snart begyndte Liam at græde. Da mor skiftede hans ble, var Lashia kommet med vådservietterne.

»Tak skal du have,« sagde mor.

Næste dag, da Liam fik et bad, fandt Lashia og Ariana et rent sæt tøj frem, som

han kunne have på. Der var søde små dyr på det! De tog det med hen til mor, så hun kunne give Liam tøjet på.

»Tak skal I have,« sagde mor.

Lashia og Ariana tænkte på andre måder, de kunne hjælpe på. De redte deres senge hver morgen uden at blive spurgt. Nogle gange redte de også mors og fars seng! Og da det blev tid til at lave aftensmad, hjalp de far i køkkenet.

»Tak skal I have,« sagde mor og far.

Da Liam græd, prøvede Lashia at trøste ham. Hun holdt ham og talte med ham lige så stille. Liam kunne ikke sige tak endnu. Men en dag smilede han stort til Lashia!

Lashia smilede tilbage. Hun var glad for, at hun kunne hjælpe sin lillebror og sin mor og far. ●



Hvordan hjalp Lashia sin familie?