

Wat zijn tempels?

Tempels zijn prachtige gebouwen waarin we dichterbij onze hemelse Vader en Jezus Christus kunnen zijn. Op elke tempel staan de woorden 'Het huis des Heren' op de gevel. Dat herinnert ons eraan dat de tempel heilig is, en anders dan alle andere gebouwen op aarde. Profeten hebben beloofd dat we ons in de tempel vredig kunnen voelen.

- Dit is de eerste tempel in Thailand.
- Hij is zes verdiepingen hoog, met negen torens.
- Toen de tempel gebouwd werd, kwam die bij een storm bijna onder water te staan. Maar de Heilige Geest liet de projectleider weten wat hij moest doen.



Bangkoktempel (Thailand)

- Dit is de tweede tempel die in Midden-Amerika is gebouwd.
- Hij is gemaakt van prachtig wit marmer uit Mexico.
- De tempel ligt op ongeveer een uur rijden van een actieve vulkaan.



San Josétempel (Costa Rica)



Knip de plaatjes uit, vouw ze op de stippellijn en plak ze dicht.
Op friend.ChurchofJesusChrist.org vind je meer tempelplaatjes.