

EVEN WAT ANDERS

PUZZEL: BLIJF OP HET PAD

Het is belangrijk om op 'het pad van de gerechtigheid' te blijven (Alma 7:19). Kun je 'op het pad blijven' door deze vormen te tekenen zonder je potlood op te tillen? Je mag niet opnieuw over lijnen gaan die je al hebt getekend! Als het fout gaat, kun je je figuurlijk gesproken 'bekereren' en het nog eens proberen.



SPIEGELTJE, SPIEGELTJE

Op pagina 5 kijken we even in de spiegel. Laten we nu eens kijken of je een aantal woorden kunt spiegelen. Kun je deze zin op drie verschillende manieren opschrijven?

IK BEN EEN DISCIPEL VAN JEZUS CHRISTUS

Achterstevoren
(controleer je resultaat in een spiegel)



Ondersteboven
(alsof de tekst in het water wordt weerspiegeld)



Ondersteboven en achterstevoren
(controleer je resultaat ondersteboven in de spiegel!)



Ze begroeven hun wapens om de verleiding weg te nemen. Wat zou jij kunnen begraven zodat het je geen problemen bezorgt?



ZOEK DE VERSCHILLEN

Kun je tien verschillen tussen deze twee foto's vinden?

