

Naar de profeet luisteren

Carolina Marín
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal vond plaats in Argentinië.

Francesco zat bij het raam op de zitbank. Hij zette op de vensterbank al zijn speelgoedauto's op een rijtje.

'Tijd om in de Schriften te lezen', zei mamá. Francesco en zijn broers en zussen gingen allemaal naar de woonkamer. Mamá sloeg het Boek van Mormon open.

Francesco luisterde terwijl mamá het verhaal van Abinadi voorlas. Hij was een profeet die het volk probeerde te onderwijzen. Maar ze luisterden niet.

'Was hij niet moedig?' vroeg mamá. 'Hij had een belangrijke boodschap van Jezus Christus voor de mensen. En hij bleef het proberen!'

Francesco knikte. Hij beeldde zich in hoe Abinadi het volk onderwees.

'Weten jullie nog wat er volgende week gaat gebeuren?' vroeg papá.

'Ja!' Francesco ging rechtop zitten. 'De algemene conferentie!'

'Ja, inderdaad', zei mamá. 'Tijdens de

Francesco kon niet wachten om naar president Nelson te luisteren.

algemene conferentie kunnen we naar onze profeet luisteren.'

Plotseling hoorden ze buiten op straat geluid. 'Vandaag heb ik pompoenen, paprika's en tomaten!' riep een luide stem.

Francesco kende die stem! Het was Ramón, de groenteman. Elke dag reed hij met zijn vrachtauto door de straat en riep hij om welke soorten groente en fruit hij die dag had. Hij gebruikte een luidspreker zodat iedereen hem zelfs binnen in huis kon horen. Dan konden ze naar buiten gaan om eten te kopen.

'Ik heb ook appels en lekkere bananen!' riep Ramón.

Dat bracht Francesco op een idee. 'Mamá! Profeten zijn net als luidsprekers!'

'Hoe bedoel je?' vroeg zijn zusje.

'Jezus gebruikt de profeet om zijn woorden te verkondigen, net zoals Ramón daarvoor de luidspreker gebruikt. Zo kan iedereen in de wereld Hem horen!' Francesco glimlachte breeduit.

De dagen vlogen voorbij en al gauw was het tijd voor de algemene conferentie. Papá zette een beamer op zodat ze op de muur naar de conferentie konden kijken. Het leek net een bioscoop!

Mamá maakte chocoladekoekjes om tijdens het kijken te eten. Ze waren allemaal enthousiast toen de profeet aan de beurt was om te spreken.

'Betreed het verbondspad en blijf erop', zei president Nelson.*

'Dat wil ik doen!' zei Francesco. 'Maar hoe moet dat?'

'Je doet het al.' Papá glimlachte. 'Je hebt Jezus Christus gevolgd door je te laten dopen. En nu kun je op het verbondspad blijven door elke dag te proberen Hem te volgen.'

Francesco glunderde. Hij wilde graag Jezus Christus volgen. En dat kon hij doen door de profeet te volgen! ●

ILLUSTRATIE CAROLINA FARÍAS



Hoe kun jij de profeet volgen?