

Onze hemelse Vader wist het



Christine Merrill
(Gebaseerd op een
waargebeurd verhaal)

Dit verhaal vond plaats op de Filipijnen.

Spencer hoorde de deur opengaan. Zijn vader was thuis! Papa had tassen vol boodschappen vast.

Papa zette de tassen neer en gaf Spencer een knuffel. 'Fijn om je te zien!'

Mama wees naar een grote doos die papa had meegebracht. 'Wat is dat?'

'Ik zag een doos mondkapjes in de aanbieding', zei papa. 'Ik had het gevoel dat we ze zouden kunnen gebruiken.'

Spencer snapte daar niets van. Waarvoor zouden ze nu zoveel mondkapjes nodig kunnen hebben?

Een week later kwam Spencer met zijn broertjes en zusjes thuis van school. Toen ze binnenkwamen, was mama stapels spullen op het aanrecht aan het sorteren.

'Mama, wat ben je aan het doen?' vroeg Spencers broer.

'Ik vervang de spullen in onze nooddassen', zei mama. 'Ik zag ze vandaag op de plank staan en het leek me goed om ze eens te bekijken. Dit eten is bijna vijf jaar oud! Willen jullie helpen?'

Spencer en zijn broers en zussen hielpen mama om flessen water en voedsel in de tassen te doen. Toen hielp Spencer mama om ze weer op de plank te zetten. Ze waren zwaar!

Ze legden de doos met mondkapjes ook

Waarvoor zouden ze zoveel mondkapjes nodig kunnen hebben?



op die plank. Na een paar dagen was Spencer alle noodspullen alweer vergeten.

Een paar maanden later, toen Spencer en zijn familie uit de kerk kwamen, hing er een donkere, dichte lucht. Onderweg naar huis in de jeepney moesten ze hoesten.

Toen ze thuiskwamen, zette papa de tv aan om te zien wat er aan de hand was. Ze gingen allemaal voor de tv zitten.

'De vulkaan Taal spuwt sinds vandaag as uit', zei de verslaggever. 'Het is gevaarlijk om de as in te ademen. Draag een mondkapje. Iedereen moet morgen binnen blijven.'

Spencer keek om zich heen naar zijn familie. Iedereen was verbaasd.

'O!' zei mama. 'Die doos mondkapjes!' Papa grijnsde. 'Ik wist dat er een reden was waarom ik ze moest kopen!'

'Papa, wist je dat de vulkaan zou uitbarsten?' vroeg Spencer.

Papa schudde zijn hoofd. 'Nee', zei hij.



Hoe luisterden Spencers ouders naar de Heilige Geest?

'Maar onze hemelse Vader wist het wél. En Hij stuurde de Heilige Geest om me te zeggen dat ik mondkapjes moest kopen. We hebben genoeg om ze met anderen te delen.'

'En ik denk dat de Heilige Geest mij het idee ingaf om in onze nooddassen te kijken', zei mama. 'Nu hebben we genoeg water en eten terwijl we thuis wachten tot de as weg is.'

Spencer voelde zich warm vanbinnen. De lucht was donker, maar hun huis was veilig en ze hadden wat ze nodig hadden. Hij wist dat hun hemelse Vader hen zou blijven helpen. Spencer was blij dat zijn familie naar de Heilige Geest had geluisterd! ●