

Mijn doelen bereiken



Erica A. (8), Centrale Regio
(Ghana)

Toen ik klein was, kon ik niet lezen. Ik bad mijn hemelse Vader om hulp. Ik leerde over klinkers en medeklinkers. Met de hulp van mijn hemelse Vader kan ik nu heel goed lezen.

Ik ben nu 8 jaar. Ik lees graag in het Boek van Mormon en in de *Vriend*. Ik heb me voorbereid op mijn doop door in dit tijdschrift over het doopverbond te lezen. Mijn doopdag was de beste dag van mijn leven!

Mijn ouders, jeugdwerkpresidente en bisschop moedigen me aan om te leren en te groeien. Mijn bisschop vraagt me elke week wat ik uit het Boek van Mormon heb geleerd. Ik heb ook doelen gesteld met het *Boekje voor kinderen*. Mijn doelen zijn: elke dag in de Schriften lezen, vaak bidden, twee keer per dag mijn tanden poetsen en de activiteiten in de *Vriend* doen.

Mijn broertje en ik hebben ook samen een doel gesteld. We zijn lid van het ringkoor geworden. Wij zijn de jongste leden! We zingen graag lofzangen.

Ik vind het leuk om aan mijn doelen te werken. Ik ben mijn hemelse Vader dankbaar voor zijn hulp. ●

