

Julia Willardson

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

Dit verhaal vond plaats in de Verenigde Staten.

Janie sloot haar boek en slaakte een blij zucht. Dit was haar lievelingsboek! Ze had het al drie keer gelezen. Ze was dol op lezen!

‘Zou ik een minibibliotheek mogen bouwen?’ vroeg Janie later die dag aan mama en papa. Ze wilde anderen helpen door boeken met ze te delen.

‘Wat is een minibibliotheek?’ vroeg papa.

‘Het is een kastje voor buiten waar je boeken in zet’, zei Janie.

‘Mensen mogen ze gratis lenen. Of ze kunnen boeken voor anderen achterlaten.’

‘Dat lijkt me een leuk idee’, zei mama.

Papa knikte. ‘We helpen je wel met bouwen.’

‘Bedankt!’, zei Janie. ‘Misschien kunnen we gebak verkopen om geld voor de materialen te verdienen!’

De minibibliotheek

Janie en haar zus, Carli, maakten posters om de verkoop van hun lekkernijen aan te kondigen. Ze hingen ze overal in de buurt op. Mama en papa vertelden mensen online over het gebak. Janie was dolenthousiast!

Het was leuk om te bakken. Ze maakte koekjes, krokante mueslirepen en sneeuwbaltaartjes.

De verkoopdag brak al snel aan. Janie, Carli en hun vriendin Bella zetten een tafel in de voortuin. Ze verkochten hun lekkers aan een heleboel burens. Sommige mensen schonken ook extra geld. Janie deed al het geld in een speciaal potje.

Na de verkoop kreeg Janie nog een idee. Ze deed mee aan een bakwedstrijd en won een geldprijs! Ze deed het geld in het potje bij het andere geld voor haar minibibliotheek.

Nu Janie genoeg geld voor haar bibliotheek had, had ze boeken nodig. Ze ging van deur tot deur en vroeg haar burens om boeken te doneren die ze niet meer nodig hadden. Enkele vrienden kwamen Janie ook hun boeken geven.

Eindelijk was het tijd om haar minibibliotheek te bouwen. Janie gebruikte het geld dat ze had verdiend om materialen te kopen. Ze ontwierp een kastje en bepaalde de afmetingen. Papa hielp haar om het hout te zagen en Janie zette samen met hem het bouwwerk in elkaar.

Mama maakte het kastje waterdicht, zodat de boeken niet nat zouden worden als het regende. Janie hing er een bordje aan waarop stond dat mensen een boek mochten meenemen of er een boek in mochten achterlaten.

Uiteindelijk brachten Janie en haar ouders het kastje naar de voortuin. Papa sloeg een paal in de grond naast de grote, schaduwrijke boom. Ze zetten samen het kastje op de paal. Ze hadden een minibibliotheek gemaakt!

Papa legde drie zware stenen rond de paal. ‘Zo waait die niet omver’, zei hij.

‘Geweldig!’ zei Janie. ‘Nu kunnen we de boeken erin zetten.’ Ze vulden de minibibliotheek met de gedoneerde boeken.

Daarna ging Janie elke dag even bij de minibibliotheek kijken. Ze vond het leuk om te zien welke boeken mensen mee naar huis namen of aan de bibliotheek toevoegden. Op een dag zag ze een meisje een van Janies lievelingsboeken uitkiezen! Ze was erg blij dat ze haar burens kon helpen door in de minibibliotheek boeken te delen. ●