



# De Vriend om middernacht

Als een vriend of vriendin om middernacht naar je huis kwam en om brood vroeg, zou je ...



**HEM OF HAAR DAT GEVEN?**

OF



**HEM OF HAAR WEGSTUREN?**

## HET ANTWOORD:

De Heiland heeft gezegd dat zelfs iemand die in bed ligt en midden in de nacht gestoord wordt, zijn vriend brood zou geven als die daar lang genoeg op zou aandringen. En ouders zouden hun kinderen eten geven als ze daarom vroegen.

## Wat is de betekenis?

Wij zijn onvolmaakt, maar we kunnen goede dingen geven als mensen ons iets vragen. Onze hemelse Vader is *wel* volmaakt, en Hij kan de allerbeste gaven aan zijn kinderen geven (aan ons allemaal – zelfs aan jou).

Hij houdt van jou. Hij hoort je gebeden (zelfs midden in de nacht!) en weet wat je nodig hebt. Hij zal je op zijn tijd en wijze helpen.



Als je een kind tegenkwam dat honger had, wat zou je hem of haar dan geven?