

Φίλες του Οριγκάμι



Από τη Μαρύσσα Ντέννις

Αυτή η ιστορία έλαβε χώρα στις Η.Π.Α.

«**Δ**ιάλειμμα!» φώναξε η δασκάλα της Άρι.

Οι συμμαθήτριες της Άρι παρατάσσονται για να βγουν έξω στην παιδική χαρά. Όμως η Άρι και οι φίλες της πάντοτε πήγαιναν στη βιβλιοθήκη αντ' αυτού. Τους άρεσε να δανειζονται βιβλία και να κάνουν μαζί χειροτεχνίες.

Η Κριστίν και η Έλλα ήδη περίμεναν στην πόρτα. Η Άρι έπιασε το βιβλίο της και μια στοίβα χαρτί. Μετά προχώρησε στον διάδρομο.

«Ελπίζω να επέστρεψαν *Το μυστικό του Φύλακα Δράκου!*» Είπε η Άρι. «Ήθελα να το δανειστώ εδώ

και εβδομάδες».

Όταν έφθασαν στη βιβλιοθήκη, τα κορίτσια χαιρέτησαν την κυρία Φράνκλιν, τη βιβλιοθηκάρια του σχολείου. Πάντοτε τα υποδεχόταν με ένα λαμπρό χαμόγελο. Όμως σήμερα το χαμόγελό της δεν φαινόταν τόσο λαμπρό.

Η Άρι συνοφρυώθηκε καθώς έβαλε το βιβλίο της σε ένα τραπέζι. «Σας φάνηκε κάπως λυπημένη η κυρία Φράνκλιν;»

Η Κριστίν ανασήκωσε τους ώμους. «Μάλλον ήταν απλώς απασχολημένη».

«Ίσως». Η Άρι κάθισε και έβγαλε ένα κομμάτι χαρτί. Το δίπλωσε προσεκτικά, λειαίνοντας το

Πώς θα μπορούσε η Άρι και οι φίλες της να βοηθήσουν την κυρία Φράνκλιν;



δίπλωμα με τον αντίχειρά της.

«Τι θα φτιάξουμε σήμερα;» ρώτησε η Έλλα.

«Τι λέτε για σελιδοδείκτες;» Είπε η Άρι. «Είναι αρκετά εύκολοι. Θα σας δείξω».

Η Άρι είχε μάθει πώς να φτιάχνει οριγκάμι. Ήταν ένα είδος τέχνης από την Ιαπωνία, που γινόταν διπλώνοντας το χαρτί σε διαφορετικά σχήματα. Η Άρι ήξερε να κάνει όλων των ειδών τα σχήματα και δίδαξε στις φίλες της ό,τι έμαθε.

Η Άρι έδειξε στην Κριστίν και στην Έλλα πώς να κάνουν κάθε δίπλωμα. Σύντομα και οι τρεις τους είχαν έναν μικρό τετράγωνο σελιδοδείκτη.

«Πηγαίνει στη γωνία, έτσι». Η Άρι άνοιξε το βιβλίο της και πέρασε τον σελιδοδείκτη στη γωνία μίας σελίδας.

«Τέλεια!» Η Κριστίν έπιασε άλλο ένα χαρτί. «Θέλω να δοκιμάσω να το κάνω μόνη μου».

Ενώ εργαζόνταν, μιλούσαν για τα βιβλία που είχαν διαβάσει και τι ήθελαν να διαβάσουν μετά. Η Άρι έριξε ξανά μία ματιά στην κυρία Φράνκλιν. Έδειχνε ακόμη λίγο λυπημένη.

Σύντομα η κυρία Φράνκλιν πέρασε από το τραπέζι τους.

«Γεια σας, κορίτσια». Έβαλε ένα βιβλίο στο τραπέζι. Ήταν το βιβλίο του φύλακα δράκου! «Αυτό είναι για σένα, Άρι. Ξέρω ότι περιμένεις να το διαβάσεις».

«Σας ευχαριστώ». Η Άρι το σήκωσε.

Η κυρία Φράνκλιν αναστέναξε. «Κάποιος λήστεψε το αυτοκίνητό μου σήμερα. Πήραν όλα τα βιβλία και τη μουσική μου».

«Είναι απαίσιο!» είπε η Κριστίν.

Η κυρία Φράνκλιν τους χαμογέλασε θλιμμένα. «Λοιπόν, είναι μόνο πράγματα. Τα πράγματα μπορούν να αντικατασταθούν. Χαίρομαι που δεν τραυματίστηκε κάποιος».

Η Άρι παρακολουθούσε την κυρία Φράνκλιν να φεύγει.

«Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε» είπε η Έλλα.

Η Άρι κοίταξε τον σελιδοδείκτη οριγκάμι στα χέρια της. «Ίσως μπορούμε!»

«Σαν τι;» ρώτησε η Κριστίν.

Η Άρι χαμογέλασε πλατιά. «Ελάτε στο σπίτι μου μετά το σχολείο. Έχω μία ιδέα».

Την επομένη, η Άρι, η Κριστίν και η Έλλα πήγαν στη βιβλιοθήκη κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, όπως έκαναν πάντα. Όμως αυτή τη φορά δεν έφεραν απλώς βιβλία. Είχαν κάτι ξεχωριστό για την κυρία Φράνκλιν.

«Κάναμε αυτά για εσάς!» Η Άρι έδωσε στην κυρία Φράνκλιν μία τσάντα. «Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε όλα τα κλεμμένα, αλλά σκεφτήκαμε ότι αυτά θα μπορούσαν να σας χαροποιήσουν».

Η κυρία Φράνκλιν κοίταξε μέσα στην τσάντα. Ήταν γεμάτη από οριγκάμι-σελιδοδείκτες, ψάρια, καρδιές, πεταλούδες. Εκείνη χαμογέλασε διάπλατα.

«Είναι εκπληκτικό! Σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Έβγαλε ένα κομμάτι οριγκάμι από την τσάντα. Ήταν διπλωμένο για να γίνει ένα μικροσκοπικό βιβλίο.

«Θα χρησιμοποιήσω αυτό το μικρό ημερολόγιο για να γράψω όλες τις χαρούμενες μικρές μου σκέψεις!»

Η Άρι ανταπέδωσε το χαμόγελο. Μπορούσε πάντα να κάνει κάτι ωραίο για τους άλλους - ένα δίπλωμα χαρτιού τη φορά. ●

