

Lärdomar om att stödja dem som kallats att leda

Avsnitt 1

President Henry B. Eyring i första presidentskapet har lärt:



Er ledare i Herrens kyrka kan för er verka svag och mänsklig eller verka stark och inspirerad. Faktum är att varje ledare är en blandning av de här egenskaperna och fler därtill. Det som hjälper de tjänare som Herren har kallat att leda oss är när vi kan se dem som Herren gjorde när han kallade dem.

Herren ser sina tjänare fullkomligt klart. Han ser deras potential och deras framtid. Och han vet hur deras natur kan förändras. Han vet också hur de kan förändras genom sina upplevelser med de människor de ska leda ...

Om ni har tro på att Herren leder sin kyrka genom uppenbarelse till de ofullkomliga tjänare han kallar, öppnar Herren himlens fönster för dem, och även för er. (Henry B. Eyring, "Herren leder sin kyrka", *Liahona*, nov. 2017, s. 83.)

Avsnitt 2

Broder Stephen W. Owen, tidigare Unga mäns generalpresident, har sagt:



Det kommer stunder i livet när du kallas att leda. Vid andra tillfällen förväntas du följa. Men mitt budskap till dig i dag är att oavsett vad du har för ämbete är du alltid en ledare och alltid en efterföljare. Ledarskap är ett uttryck för lärjungeskap. Det handlar helt enkelt om att hjälpa andra att komma till Kristus, vilket är vad sanna lärjungar gör. Om du strävar efter att vara en Kristi efterföljare så kan du hjälpa andra att följa honom och du kan vara en ledare.

Din förmåga att leda kommer inte av att du är utåtriktad, att du kan motivera andra, eller ens att du är duktig på att tala offentligt. Den kommer av din beslutsamhet att följa Jesus Kristus. (Stephen W. Owen, "De största ledarna är de största efterföljarna", *Liahona*, maj 2016, s. 75.)

Avsnitt 3

Läs följande verser:

Läran och förbunden 107:22 (Lägg märke hur den här versen lär oss att stödja första presidentskapet på olika sätt. Fundera över hur de här sätten att stödja också kan tillämpas på andra ämbeten.)

2 Moseboken 17:9–12 (Lägg märke till hur Mose fick stöd när Israel stred mot Amaleks folk.)

Avsnitt 4

Broder Stephen W. Owen, tidigare Unga mäns generalpresident, har sagt:



[Jesus Kristus] är den störste ledaren *just därför* att han är den störste efterföljaren – han följer sin Fader fullkomligt, i allting. (Stephen W. Owen, "De största ledarna är de största efterföljarna", *Liahona*, maj 2016, s. 74–75.)

När du läser de här verserna, lägg då märke till hur Jesus följde sin Fader och på vilka sätt Jesus stärktes när han gjorde det.

Lukas 22:41–43

Johannes 12:49–50