

Waarom noemen we de tempel het huis van de Heer?

Bij de ingang van elke tempel vind je de woorden 'Het huis des Heren'. De tempel is het huis van de Heer op aarde. Je kunt er zijn macht voelen. Profeten hebben beloofd dat de Heer wonderen voor ons zal doen als we de tempel een belangrijke plaats in ons leven geven.

- De Caracastempel (Venezuela) was de 96e tempel in bedrijf.
- Het was de allereerste tempel in Venezuela!
- De bouw van de tempel duurde iets meer dan anderhalf jaar.



Caracastempel (Venezuela)

- Ouderling Neil L. Andersen deed de inwijding van het tempel terrein in het Frans, de officiële landstaal.
- Dit wordt de zevende tempel in Afrika!
- Enkele jeugdwerkkinderen hielpen om de eerste spade te steken.



Abidjantempel (Ivoorkust)



*Knip de plaatjes uit, vouw ze op de stippellijn en plak ze dicht.
Op friend.ChurchofJesusChrist.org vind je meer tempelplaatjes.*