

Oplevelser i Israels hær

Oplevelse 1

Ældste George A. Smith (1817-1875) fra De Tolv Apostles Kvorum mindedes nogle af de forhold, som Israels hær stod over for på deres rejse:



Profeten Joseph tog fuldt ud del i hele turens strabadser. Udover at sørge for hærens forsyninger og præsidere over den gik han det meste af tiden og fik sin andel af vabler, sår og ømme fødder, hvilket var en naturlig følge af

at gå 40-65 km om dagen på årets varmeste tid. Men under hele turen ytrede han aldrig en murren eller beklagelse, mens de fleste af mændene i hæren beklagede sig til ham over ømme tæer, vablede fødder, lange strækninger, små rationer af proviant, dårligt brød, dårlige majs-kager, harsk smør, stærk honning, bacon og ost fuld af mider osv. ... Selv om vi var Zions hær, bad mange af os ikke bønner og var ubetænksomme, ligegyldige, ubesindige, tåbelige eller djævelske og vidste det dog ikke. Joseph måtte bære over med os og undervise os ligesom børn. Dog var der mange i hæren, der aldrig murrede, og som altid var rede og villige til at gøre, som vore ledere ønskede (George A. Smith, i *Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 287-288*).

- Hvorfor tror I, at hærens medlemmer reagerede så forskelligt på de samme omstændigheder?
- Hvad kan hjælpe os til at have en positiv indstilling, når vi oplever vanskeligheder i vores forsøg på at følge Frelseren?

Oplevelse 2

Læs Lære og Pagter 103:20 og følgende udtalelse af præsident Heber C. Kimball (1801-1868) fra Det Første Præsidentskab:



På trods af at vore fjender hele tiden fremsatte voldstrusler, frygtede vi ikke, ej heller tøvede vi med at fortsætte vores rejse, for Gud var med os, og hans engle gik foran os, og troen i vores lille gruppe var urokkelig.

Vi ved, at engle var vore følgesvende, for vi så dem. (Se Heber C. Kimball, i *Kirkens præsidenters lærdomme: Joseph Smith, 2007, s. 288-289*)

- Hvordan tror I, at denne velsignelse ville have påvirket jer, hvis I havde været en del af Israels hær?
- Hvordan hjælper Herren sine tilhængere til at gøre svære ting i dag?

Oplevelse 3

Da Israels hær kun var en dagsrejse fra Jackson County, nærmede fem bevæbnede mænd sig. Mændene pralede af, at flere end tre hundrede andre var på vej for at angribe hæren. Da medlemmerne af hæren talte om, hvad de skulle gøre, sagde profeten Joseph Smith: »Stå stille, og se Guds frelse.«

Tyve minutter senere piskede en voldsom regnbyge igennem lejren. Stormen fik vandet i en nærliggende flod til at hæve sig betydeligt, hvilket forhindrede deres fjender i at krydse floden og angribe. Mange medlemmer af Israels hær fandt ly i en lille kirke i nærheden. Efter et øjeblik kom en gennemblødt Joseph Smith ind i kirken og udbrød: »Gud er i denne storm!«

Morgenen efter stormen fandt hærens medlemmer deres telte og forsyninger gennemblødte og spredt overalt, men ingen mænd havde angrebet (citeret og sammenfattet fra *Saints: The Story of the Church of Jesus Christ in the Latter Days, vol. 1, The Standard of Truth, 1815-1846, 2018, s. 203-204*).

- Hvis I havde været en del af Israels hær, hvordan ville denne oplevelse så have påvirket jeres følelser for profeten Joseph Smith?
- Hvad kan denne oplevelse lære jer om Gud i de svære stunder i jeres liv?