



Jesus volgen in ENGELAND

DIT ZIJN LUCIA,
VIVIE EN ZAC!



Over hen

NAMEN: Lucia (7),
Vivie (9) en Zac (9)

UIT: Herefordshire
(Engeland)

TAAL: Engels

DOEL EN DROMEN:
Een goede vriendin zijn
(Lucia), de geloofsartikelen
uit het hoofd leren (Vivie)
en andere kinderen
helpen met sporten (Zac)

FAMILIE: Lucia en Zac
zijn broer en zus, en
Vivie is hun nichtje



Hoe zij Jezus volgen

'Onze gezinnen wonen op dezelfde boerderij als onze opa en oma', zegt Lucia. 'Er is veel werk te doen, maar we voelen ons goed als we dienen. We weten dat Jezus wil dat we dienen.'

'We helpen oma om voor de pony's te zorgen', zegt Vivie. 'We leiden ze naar de weide om te grazen. We houden hun weiden schoon, borstelen hun manen, geven ze te eten en vullen hun waterbak. We helpen oma graag.'

Zac volgt Jezus ook door te dienen. 'Onze overgrootvader was aan zijn hand geopereerd. Hij kon zijn tuin niet onderhouden. Mijn familie, neven en nichten en grootouders hielpen met grasmaaien en onkruid wieden. Onze overgrootvader was heel blij!'

ILLUSTRATIES, LUCY SEMPLE DEAKIN



Hoe volg jij Jezus?

Er zijn veel verschillende manieren om Jezus te volgen. Hoe volg jij Hem? Laat het ons weten!

Waar ze van houden

VERHAAL UIT DE SCHRIFTEN:
Zacs favoriete verhaal is toen
Jezus op het water liep



PLAATS:
Lucia en Vivie
zijn graag bij
de paarden



FRUIT OF GROENTE:
Mango's (Lucia), zoete aardappelen
(Vivie), broccoli (Zac)



SCHOOLVAK:
Knutselen (Lucia en Vivie)
en geschiedenis (Zac)



KLEUR:
Paars (Lucia), turquoise
(Vivie) en geel (Zac)