

EVEN WAT ANDERS

ZOEK DE TWAALF APOSTELEN

De oorspronkelijke twaalf apostelen zijn ergens in de stad. Kun jij ze allemaal vinden?



De oplossing staat op fsoy.ChurchofjesusChrist.org.



BREINBREKER

Hoeveel driehoeken zie jij?



Antwoord op pagina 31. De oplossing staat op fsoy.ChurchofjesusChrist.org.



RYAN STOKER

ONDER-SCHRIFTEN-WEDSTRIJD



Weet jij een leuk onderschrift bij deze foto? E-mail je onderschrift vóór 1 oktober naar fsoy@ChurchofjesusChrist.org.

Hier zijn de winnende inzendingen voor de onderschriftenwedstrijd van juli 2022! (In de app Evangeliebibliotheek vind je in de digitale uitgave van *Voor de kracht van de jeugd* van deze maand enkele eervolle vermeldingen.)

'Wanneer je mobiele telefoon tijdens de dienst afgaat.' – Amelie C.

'Wanneer je tijdens de zondagsschool probeert op te letten, maar je vrienden naast je zitten.' – Ben K.

'O, o. Houd je lach maar in, jongens. ... Ik denk dat hij zin heeft in een omelet.' – Lily C.

'Hé, kijk! Ik heb nu een beugel!' – Kaylee S.

'Wanneer een vriend een grapje maakt en jij het eiwit, eh, ik bedoel doelwit bent.' – Hannah B.

'Wanneer je een grapje maakt en jij de enige bent die moet lachen.' – Isaac G.



'Er liggen twee eieren in kokend water. Zegt het ene ei: "Het is hier wel erg heet." Zegt het andere ei: "Je moet niet zeuren, daar word je hard van."'

'De rest van de wereld in een achtbaan versus ik in een achtbaan.' – Sammy W.

'Wie het laatst lacht ...' – Aisley N.

Voor de laatste keer: ik kan je zendingspapieren niet insturen. Je bent pas 12!



VAL CHADWICK BAGLEY

ILLUSTRATIES: DAVE KLUG