



Een dief probeert schapen te stelen, maar kan niet via de deur naar binnen.



Hij zoekt een andere ingang en roept de schapen. Ze luisteren niet naar hem, omdat ze weten dat hij een vreemde is.



De schapen volgen de herder, omdat ze zijn stem kennen.



De herder roept zijn schapen om ze door de deur naar groene weiden te leiden.

# De goede Herder

## DE BETEKENIS

De Heiland legde uit dat Hij de herder is. Zijn volgelingen zijn de schapen. De mensen die tegen Hem prediken zijn de dief.

## VRAGEN VOOR JOU

Als vreemden jou zouden bellen, zou je je dan door hen laten afleiden of misleiden?

Ken jij de stem van de Heiland?

Ga jij Hem volgen wanneer Hij je roept?

