

ΚΑΡΥΔΕΣ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΗ



Από την Αβεχέι
M., 11 ετών,
Ταϊτή, Γαλλική
Πολυνησία

Γεια! Με λένε Αβεχέι. Ζω στην Ταϊτή. Στο νησί μου, μου αρέσει να είμαι έξω. Κάνω πεζοπορία και κολυμπώ στο ποτάμι ή στον ωκεανό. Επίσης μου αρέσει να κάνω πράγματα με την οικογένειά μου. Μου αρέσει να μαγειρεύω, να παίζω χαρτιά και να κάνω πεζοπορία. Μου αρέσει να παίζω μπάλα και να σκαρφαλώνω σε δέντρα με τον αδελφό και τα εξαδέλφια μου.

Κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών, εργάζομαι με τον αδελφό μου σε ένα φοινοκοδάσος. Μαζεύουμε καρύδες και τις βάζουμε σε έναν μεγάλο σωρό. Μαζεύουμε επίσης τα ξερά φύλλα, ώστε το δάσος να παραμένει καθαρό.

Ο προπάππος μας μάς πληρώνει, όταν εργαζόμαστε στο δάσος. Πάντοτε πληρώνω τη δεκάτη μου με τα χρήματα που παίρνω. Έμαθα από την οικογένειά μου και τους δασκάλους της Προκαταρκτικής πώς να πληρώνω τη δεκάτη.

Πληρώνω τη δεκάτη, επειδή ξέρω ότι η οικογένειά μου και εγώ ευλογούμε, όταν υπακούω. Είμαι ευλογημένη με την οικογένειά μου, ένα σπίτι και έναν όμορφο κόσμο γύρω μου. Ξέρω ότι ο Θεός ζει και με αγαπά. Ευχαριστώ τον Επουράνιο Πατέρα για την οικογένεια που μου έδωσε. ●



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΕΚΑΤΗ;

Τα μέλη της Εκκλησίας δίδουν το ένα δέκατο του εισοδήματός τους στην Εκκλησία του Θεού. Τα χρήματα της δεκάτης μας βοηθούν στην οικοδόμηση ναών και εκκλησιών και βοηθούν ανθρώπους σε ανάγκη. Η δεκάτη είναι ένας τρόπος με τον οποίο μοιραζόμαστε τις ευλογίες μας με άλλους. Ο Θεός μάς έδωσε αυτήν την εντολή πριν από πολύ καιρό, κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης (βλ. Γένεσις 14:18-20). Η πληρωμή της δεκάτης είναι ένας τρόπος να δείξουμε την αγάπη μας για τον Επουράνιο Πατέρα.

