



Jezus zei dat we onze naasten moeten liefhebben

Op een dag vroeg een man aan Jezus Christus wat het grootste gebod was. Jezus zei dat het grootste gebod is dat we God moeten liefhebben. Vervolgens zei Hij dat het tweede gebod is: 'U zult uw naaste liefhebben als uzelf' (Markus 12:31). Dat betekent dat we anderen moeten liefhebben en ze moeten behandelen zoals we zelf behandeld willen worden. ●

Je kunt dit verhaal lezen in Markus 12:28-31.

IK KAN MIJN NAASTE LIEFHEBBEN

Bedenk een manier waarop je iemand kunt helpen.

Bid en bedenk een plan om hem of haar te helpen.

Voer je plan uit!



Deze jeugdwerkkinderen uit **Mississippi (VS)** hielpen met het opruimen van het huis van hun burens na een orkaan.

Hoe probeer jij anderen te helpen zoals Jezus dat deed? Laat het ons weten.

