



GROETJES UIT

Libanon!

Libanon ligt in het Midden-Oosten. Er wonen ongeveer 7 miljoen mensen.



Reis met Margo en Paolo de wereld rond om meer over kinderen van onze hemelse Vader te weten te komen.

CEDERS VAN LIBANON

In Libanon stonden ooit veel cederbomen. De ceders van Libanon worden meer dan zeventig keer genoemd in de Bijbel! Vandaag de dag prijkt de cederboom op de vlag van Libanon.



KUSTSTEDEN

Libanon grenst in het westen aan de Middellandse Zee. Deze meisjes staan op een strand in de hoofdstad, Beiroet.

المبادئ والعهد
الخريدة النفيسة

OFFICIËLE TAAL

Dit is de Leer en Verbonden in het Arabisch, de officiële taal van Libanon.



TWEE GODSDIENSTEN

De islam en het christendom zijn de belangrijkste godsdiensten in Libanon. Deze islamitische moskee staat naast een christelijke kerk.



TABOULÉ

Deze salade is gemaakt van peterselie, tomaten, munt, ui en bulgur (een soort graan).