



Ακολουθώντας τον Ιησού στην ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ



Σχετικά με τη Θεραχάμι

**ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ
ΘΕΡΑΧΑΜΙ!**



ΗΛΙΚΙΑ: 11
ΑΠΟ: Δυτική Ιάβα, Ινδονησία
ΓΛΩΣΣΑ: Ινδονησιακά
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΑ:
 1) Να γίνει αστυνομικός.
 2) Να μάθει να φτιάχνει συνθέσεις λουλουδιών.
 3) Να διαβάσει όλο το Βιβλίο του Μόρμον.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Η Θεραχάμι, η μαμά, ο μπαμπάς, μία μεγαλύτερη αδελφή και δύο μεγαλύτερα αδέρφια.

Πώς η Θεραχάμι ακολουθεί τον Ιησού

«Μου αρέσει να βοηθώ τους γονείς μου με απλούς τρόπους» λέει η Θεραχάμι. Τους βοηθά, όταν καθαρίζει το δωμάτιό της και στρώνει το κρεβάτι της κάθε πρωί. Βοηθά επίσης να σκουπίζουν και να σφουγγαρίζουν τα πατώματα του σπιτιού τους.

«Η υπηρετηση των γονέων μου με κάνει να αισθάνομαι πολύ χαρούμενη» λέει η Θεραχάμι. «Δείχνω την αγάπη μου για τον Ιησού Χριστό βοηθώντας τους».

ILLUSTRATIONS BY STELVIANA DONEVA

Μπορείτε κι εσείς να ακολουθείτε τον Ιησού!

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ακολουθούμε τον Ιησού. Πώς Τον ακολουθείτε; Γράψτε και πείτε μας!



Τα αγαπημένα της Θεραχάμι

ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΡΑΦΕΣ:
Όταν ο Ιησούς γεννήθηκε στη Βηθλεέμ



ΜΕΡΟΣ:
Η παραλία



ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ:
Μπανάνες, πεπόνια, καρότα και μπρόκολο

ΧΡΩΜΑΤΑ:
Κόκκινο και μπλε



ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ:
Μαθηματικά