

# FELIPE VINDT DE WEG

Megan Roxas

(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)



De Filipijnen bestaan uit meer dan 7600 eilanden!



Het land herbergt 70% van alle planten- en diersoorten ter wereld.



Binnenkort zullen er acht tempels in de Filipijnen staan.

Felipe wist dat het laat was. De vogels waren gestopt met tijlpen en de krekels tjrpten luid. Hij en zijn moeder liepen al meer dan twee uur door het bos. Maar alle paden zagen er hetzelfde uit. Ze waren helemaal verdwaald.

Felipe werd echt bang. Hoelang konden ze in deze jungle overleven? Hij was tenslotte nog maar 10 jaar. Niet oud genoeg om met een slang of een wild zwijn te vechten! En welke andere enge wezens konden er na zonsondergang nog meer op de loer liggen? De gedachte alleen al gaf hem koude rillingen.

Wees dapper, zei hij bij zichzelf. Hij wist dat er niets anders op zat.

Felipe wenste dat zijn vader er was. Maar die was zes maanden geleden overleden. Sindsdien hadden Felipe en zijn moeder het moeilijk. Ze hadden geen geld meer om eten te kopen.

Felipe hoopte dat ze snel bij het huis van zijn zus zouden komen dat aan de andere kant van de berg lag. Zij kon hun wat geld geven om rijst te kopen.

Hij zei een gebed in zijn hart. 'Vader in de hemel, help ons alstublieft de weg te vinden. *Alstublieft.*'

Toen kwam er een gedachte bij hem op: *Zoek naar de kokosbomen.* Felipe keek omhoog. In de verte zag hij een bos met kokosbomen. Hij kon ze hoog boven de rest van de jungle zien uitsteken. Hun palmladeren golfd en in de wind. Voor het eerst in uren kreeg Felipe weer hoop.

'Kijk!' Hij wees naar de bomen.

Zijn moeder begreep het. Kokosbomen betekenden dat er een dorp in de buurt was. God had het gebed van Felipe verhoord. Felipe pakte zijn moeder bij de hand. Samen liepen ze naar de plek waar het veilig was, terwijl de zon achter de bomen onderging.



Felipe en zijn vrouw hebben een jaar lang gespaard, zodat ze naar de tempel konden reizen om te worden verzegeld.



Felipe gaat graag vissen.



Felipe en zijn vrouw, Cora, hebben vier kinderen en tien kleinkinderen.

'Help ons alstublieft de weg te vinden', bad Felipe.

Felipe vergat nooit hoe God zijn gebed had beantwoord. Soms wenste hij dat hij Gods stem beter kon horen, net zoals die avond in de jungle.

Op een dag, 8 jaar later, maakte Felipe kennis met enkele zendingen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ze vertelden hem over levende profeten, die Gods woorden spraken. Dit was precies waar Felipe op gehoopt had!

Felipe was blij dat hij lid van de kerk kon worden. Hij werd een van de eerste Filipijnse zendingen die in hun thuisland het evangelie verkondigden. God had Felipe nogmaals de weg gewezen – en Felipe wist dat God dat altijd zou doen. ●

