

På grund af Jesus



Ældste José A. Teixeira
De Halvfjerdeds' Præsidium

I Portugal sætter mange mennesker et krybbe i frem, der viser Jesu Kristi fødsel. I kan se krybbespil over hele landet i julen.

Som barn elskede jeg at sætte vores krybbe op. Hver jul tog vi en trækasse frem. Den var fyldt med små figurer, huse, bønder og dyr. Vi fandt frisk mos, hø og sten til at lave små bakker, dale, træer og marker af. Vi brugte endda glasstykker for at efterligne floder og vandløb.

Vi byggede krybbespejlet over dage eller uger, et stykke ad gangen. Den vigtigste del var at tilføje folk fra historien, som den står i skrifterne. Vi satte Maria, Josef, hyrderne, englene og andre i midten og fortalte historier om dem.

Da juledag kom, lagde vi figuren af Jesusbarnet i krybben. Så fortalte vi historier om Jesus Kristus. Vi talte om, hvordan han er den største gave af alle på grund af det, han gjorde for os. Han giver os fred og håb. Han hjælper os til at vide, hvem vi er, og hvorfor vi er her. Han vejleder og trøster os.

På grund af Jesus kan vi dele vores lys. Vi kan elske, være venlige og tjene andre, selv når det føles, som om vi ikke har meget at give. ●

ILLUSTRATIONER: BROOKE SMART



Tilpasset fra »Julens største gave« (Det Første Præsidentskabs julebudskab, 4. dec. 2022), Evangelisk Bibliotek.

Find det!

Kan I finde 10 skjulte genstande i dette krybbe?

