



De zaaiër



ZAAIER
De Heiland en zijn
diensknachten

ZAADJES
Het woord
van God

**UITGEZAARD OVER
VERSCHILLENDE SOORTEN
GROND**
Tot mensen gepredikt met
verschillende niveaus van
voorbereiding op het woord.



LANGS DE WEG
Verstokt hart,
onvoorbereid, geen
verlangen naar
rechtschapenheid



**STEENACHTIGE
GROND**
Geen wortel in het
evangelie, geen bekering



DOORNEN
Zorgen van de wereld,
misleid door rijkdom



GOEDE AARDE
Oprecht en goed
hart, bekeerd



**VOGELS VERSLONDEN
ZAADJES**
Duivel neemt het woord
uit hun hart weg.



**KWAM OP, VER-
SCHROEIDE, VERDORDE**
Beproevingen en
vervolging keren hen al
snel van het woord af.



VERSTIKT
Wereldse zaken verstikken het
evangelie en de gevolgen ervan.



GAF VRUCHT
Zij ontvangen het evangelie,
leven het na en streven
naar diepe bekering.

ILLUSTRATIES: ALISSANDRA SEELAUS

Zie voor meer informatie over deze gelijkenis Dallin H. Oaks, 'De gelijkenis van de zaaiër', algemene aprilconferentie 2015 (Liahona, mei 2015, 32-35).