

# Giorgia's grote dag

'Ik word binnenkort gedoopt', zei Giorgia. 'Net als Jezus!'



**Olivia Kitterman**  
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

*Dit verhaal vond plaats in Australië.*

Giorgia rende naar haar kamer, met Matilda vlak achter haar. Het was altijd leuk als haar vriendinnetje kwam spelen.

'Kunnen we met je robot spelen?' vroeg Matilda.  
'Ja!' zei Giorgia. Dat was haar lievelingsspeelgoed. Terwijl Giorgia de robot pakte, keek Matilda naar

de plaatjes aan de muur van Giorgia's kamer. Ze wees naar de afbeelding in het midden.

'Wat is dat?' vroeg ze.

'Dat is Jezus Christus die wordt gedoopt', zei Giorgia.

'En binnenkort word ik gedoopt. Net als Hij!'

'Waarom ga je je laten dopen?' vroeg Matilda.

'Omdat ik Jezus wil volgen', zei Giorgia. 'Bij mijn doop beloof ik dat ik dat zal doen!'

Toen kreeg Giorgia een idee. 'Wil je naar mijn doop komen?'

'Ik zal mama vragen of ik mag', zei Matilda.

Giorgia's doopdag kwam steeds dichterbij. Ze las uit haar boek met Schriftverhalen en ging elke week naar het jeugdwerk. Als ze 's avonds had gebeden, keek ze naar het plaatje van Jezus. Ze stelde zich graag voor hoe het zou zijn om te worden gedoopt.

Op de zondag vóór haar doop had Giorgia haar doopgesprek. Ze ging met haar ouders naar het kantoor van de bisschop. Hij stelde haar een paar vragen om te kijken of ze klaar was voor haar doop.

'Geloof je dat Jezus Christus de Zoon van God is?' vroeg hij.

Dat geloofde ze inderdaad! 'Ja', zei ze.

De bisschop glimlachte. 'De doop is een heel belangrijke keuze. Wil je gedoopt worden?'

Giorgia bedacht hoeveel ze van Jezus hield en Hem wilde volgen. 'Ja!' zei ze.

Het was eindelijk Giorgia's grote dag. Toen ze in het water stapte, zag ze haar vriendjes en familieleden toekijken. Matilda was er ook!

Toen haar vader het doopgebed uitsprak, voelde Giorgia zich vredig en blij vanbinnen. Toen dompelde hij haar voorzichtig helemaal onder en hielp hij haar weer overeind. Toen ze boven water kwam, voelde ze zich gelukkig en rein.

Papa gaf haar een dikke knuffel. Mama stond bovenaan de trap met een handdoek en een glimlach op haar te wachten.

Giorgia werd helemaal warm vanbinnen. Het was een bijzondere dag. Ze had ervoor gekozen om Jezus te volgen. En ze wilde Hem elke dag blijven volgen! ●

ILLUSTRATIES: SHANA KEEGAN



## HET DOOPGEBED

Jezus Christus geeft mensen op aarde de macht en het gezag om in zijn naam te dopen en te zegenen. Dit wordt het priesterschap genoemd. De persoon die je doopt, spreekt dit bijzondere gebed uit:

'Door Jezus Christus gemachtigd doop ik u in de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.'

