

Hoe ik werd gedoopt



Hoi! Ik ben Aranoarii. Ik woon in Tahiti. Ik ben 11 jaar en ik ben trots lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Hoe heb je de kerk leren kennen?

Een paar vrienden nodigden ons gezin uit voor een kerkactiviteit. We werden ook voor de doop van een kind uitgenodigd. Ik vroeg mijn moeder of ik met de zendingen mocht afspreken om meer over Jezus Christus te leren.

Hoe was het om met de zendingen te praten?

De zendingen waren heel vriendelijk! Ik keek altijd uit naar hun lessen over Jezus Christus en zijn evangelie. Ik vond de verhalen die ze me vertelden en de spelletjes die we speelden leuk.



Hoe was je doop?

Mijn vader doopte mijn moeder en mij op mijn elfde verjaardag. Ik was heel blij! We nodigden veel mensen uit van wie we houden. Mijn klasgenoten en leraar waren er om me te steunen.

Toen ik boven water kwam, was ik dolgelukkig. Ik had een brede glimlach op mijn gezicht! Ik was blij dat ik het voorbeeld van Jezus Christus kon volgen.

Hoe was het om voor het eerst naar het jeugdwerk te gaan?

Eerst was ik zo zenuwachtig dat ik wel kon huilen. Maar toen ging ik naar een jeugdwerkactiviteit. Ik leerde iedereen kennen en raakte bevriend met een paar kinderen.

Als je nieuw bent, raad ik je aan om naar het jeugdwerk te gaan, ook al is het in het begin eng. We leren graag nieuwe mensen kennen!

Hoe volg jij Jezus?

Ik bid en ga elke zondag naar de kerk. Ik praat thuis over het evangelie van Jezus Christus.

Ik probeer uit te kijken naar mensen die mijn hulp nodig hebben. Thuis help ik mama met karweitjes. Ik help papa in de tuin, met hout kappen en dingen te bouwen. Een paar maanden geleden hield onze wijk een talentenshow. Ik maak muziek, dus speelde ik de hele avond op het drumstel!

Wat vond jij het leukst aan je doop? Of waar kijk je het meest naar uit?