

# Μια συνομιλία με την Ισαμπέλα για τις διαθήκες



Η Ισαμπέλα είναι από την Αλαχουέλα στην Κόστα Ρίκα. Της κάναμε μερικές ερωτήσεις σχετικά με το τι σημαίνει να τηρεί τις διαθήκες του βαπτίσματός της.



## Πες μας για σένα.

Είμαι 13 ετών. Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο, να μαγειρεύω, να ράβω, να κολυμπώ και να υπηρετώ άλλους. Το όνειρό μου είναι να γίνω κτηνίατρος, επειδή μου αρέσει να βοηθώ τα ζώα. Τα αγαπημένα μου φαγητά είναι τα μακαρόνια και η πίτσα, και το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μοβ.



## Πώς τηρείς τις διαθήκες του βαπτίσματός σου;

Μετανιώ και μεταλαμβάνω κάθε εβδομάδα. Έχω μία κλήση στην τάξη μου των Νέων Γυναικών και προσπαθώ να την παίρνω στα σοβαρά. Τηρώ επίσης τις διαθήκες μου υπηρετώντας άλλους.



## Τι κάνεις για να υπηρετείς τους άλλους;

Μου αρέσει να βοηθώ την οικογένειά μου. Συχνά παίζω με την τρίχρονη εξαδέλφη μου, Λίνα, ενώ οι γονείς της εργάζονται. Μου αρέσει να βοηθώ τους παππούδες μου, όταν με χρειάζονται. Βοηθώ επίσης τη συμμαθήτριά μου να μελετήσει για τις εξετάσεις της στα Γαλλικά στο σχολείο.



## Πες μας περισσότερα για την κλήση σου.

Είμαι η πρώτη σύμβουλος στην τάξη μου των Νέων Γυναικών. Τα καθήκοντά μου περιλαμβάνουν την τέλεση διακονίας προς τις νέες γυναίκες. Αυτό σημαίνει να τις βοηθήσουμε σε οτιδήποτε χρειάζονται. Πηγαίνω στην τάξη και στις δραστηριότητες και προσπαθώ να είμαι φίλη με άλλα κορίτσια στην τάξη μου που δεν έρχονται.



## Ποια συμβουλή θα έδινες σε κάποιαν για την πρώτη κλήση της;

Θα της έλεγα ότι δεν χρειάζεται να έχει άγχος. Μία κλήση είναι απλώς ένας τρόπος που μπορείς να βοηθήσεις στο έργο του Επουράνιου Πατέρα. Ο καλύτερος τρόπος να βοηθήσεις άλλους είναι μέσω του παραδείγματός σου! ●

