

VILLE JEG ØNSKE AT VÆRE VENNER MED MIG?

Jessica Zoey Strong
Kirkens tidsskrifter

Har I nogensinde ønsket, at en ven ville gøre noget på en lidt anden måde? Som f.eks. at de tog lidt mere initiativ til at række ud til jer, ikke drillede jer så meget eller støttede jer i noget? Det er vigtigt at have gode venner. Men i første omgang kan det måske hjælpe at *være* en god ven.

Tid til lidt selvansøgelse: Er I den slags ven, som I selv gerne ville være venner med? Følger I Jesu Kristi eksempel i jeres venskaber?

Lad os tage et kig i spejlet – bogstaveligt talt. Når I kommer til tekst i denne artikel, der står spejlvendt, skal I holde siden op mod et spejl for at læse den.

Se jer selv i spejlet – bogstaveligt talt.



«Jeg opfordrer jer til at vælge jeres ledsagere med omhu og værne om de venner, der løfter jer og gør jer bedre i deres nærvær. Og vær sådanne venner for hinanden.»

Præsident Russell M. Nelson »Reflection and Resolution« (foredrag på Brigham Young University, den 7. januar 1990), s. 6, speeches.byu.edu.

1. Hvad gør jeres venner, som I værdsætter?

Refleksion: Giv dem noget af dig selv, som du ønsker at gøre for dem? Godtbedt lidt. Hvad gør de godt, og hvad gør de dårligt?

2. Hvad ville I ønske, jeres venner ville begynde at gøre?

Refleksion: I stedet for at være på dem, hvad kan I begynde at gøre? Det kunne måske hjælpe.

3. Hvad ville I ønske, jeres venner ville *holde op* med at gøre?

Refleksion: STOP. Inden I fokuserer på det, der er forkert, hvilke af de ting gør I selv holde op med?

4. Hvad ville jeres venner sige, at de kan lide ved jer?

Refleksion: Udnyt jeres stærke sider! Hvordan kan I gøre noget af dem til fordel for andre?

5. Hvad ville jeres venner sige, at I kunne arbejde på for at blive en bedre ven?

Refleksion: Nævn en ting, I vil gøre anderledes for at være den bedste mulige ven.

Forhåbentlig var det lidt sjovt at tage et kig i spejlet. Blot et spørgsmål til – det vigtigste:

Hvordan kan I være mere som Jesus Kristus i jeres venskaber?