



Priesters en Levieten waren vooraanstaande religieuze figuren in de Joodse traditie.

Samaritanen werden door de Joden als vijanden beschouwd omdat hun godsdienst en cultuur anders waren.

Een Joodse man viel in de handen van rovers. Zij mishandelden hem en lieten hem halfdood liggen.

Zowel de priester als de Leviet ging aan de gewonde man voorbij.

De Samaritaan bracht de man naar een herberg om hem te laten verzorgen.

'Ga heen en doet u evenzo.'

Een tegenspeler kijkt of het goed met hem gaat.

De trainer en een medespeler denken dat de geblesseerde speler in orde is en geen hulp nodig heeft.

**Gewonde voetballer**

# De barmhartige Samaritaan

ILLUSTRATIES, TIM BRADFORD

