

Chatten met Eilish over de Heilige Geest



Eilish is een 12-jarig meisje uit Oost-Singapore. We vroegen haar hoe de Heilige Geest haar helpt.



Kun je wat over jezelf vertellen?

Ik hou erg van lezen en volleybal, en mijn lievelingsvak op school is rekenen. Mijn lievelingseten is lasagne en mijn lievelingskleur is rood. Later hoop ik advocaat te worden en in de rechtbank te werken.



Hoe voel jij de Heilige Geest?

Voor mij is de Heilige Geest een goede vriend die met mij meegaat. Hij is iemand op wie ik kan vertrouwen als ik mij aan de geboden en mijn verbonden met mijn hemelse Vader houd. Ik zie Hem als mijn gids en metgezel. Hij helpt mij om de juiste keuzes te maken.

Welk advies zou je geven aan iemand die niet zeker weet of hij of zij de Heilige Geest heeft gevoeld?

Soms weet ik ook niet zeker of ik de Heilige Geest wel voel. Maar als je echt over iets nadenkt, in de Schriften leest en bidt, en je er een goed gevoel over hebt, dan is dat de Heilige Geest. Soms is de Heilige Geest horen meer dan een gevoel. Het kan ook een gedachte of idee zijn. Als je toch nog twijfelt, kun je altijd bidden en de Heer verder om hulp vragen.



Wanneer heb jij de Heilige Geest gevoeld?

Vorig jaar deed ik mee aan een volleybaltoernooi. Net als de meeste andere teamgenoten was ik zenuwachtig. Toen ik in het veld kwam, had ons team de eerste twee wedstrijden al verloren. We waren erg ontmoedigd. Toen maakten enkele toeschouwers ons belachelijk en raakten we nog dieper in de put. We verloren.

Toen mijn moeder me vroeg hoe het ging, begon ik te huilen. Ik was nog nooit zo ontmoedigd geweest. Ik ging naar mijn kamer, waar het aangenaam en rustig was, en bad. Na mijn gebed voelde ik me kalmer en vrediger in mijn hart. Ik wist dat de Heilige Geest me had getroost en dat Hij me altijd zou helpen. Nu er dit jaar weer een toernooi is, weet ik dat Hij bij me zal zijn terwijl ik speel.



Hoe heeft de Heilige Geest je nog meer geholpen?

De Heilige Geest hielp me ook toen ik van het jeugdwerk naar de jongevrouwen ging. Ik vond het geweldig om naar de jongevrouwen te gaan. Toch was ik best zenuwachtig. Ik was ook een beetje verdrietig omdat ik het jeugdwerk verliet.

Vóór ik naar de klas ging, had ik gebeden en mijn hemelse Vader gevraagd of Hij me wilde helpen om van de jongevrouwen te genieten. Ik was rustig toen ik mijn nieuwe klas binnenging. Ik was klaar voor een nieuwe leerfase. Het herinnerde me eraan dat de Heilige Geest er altijd voor me zal zijn! ●



ILLUSTRATIES: ANNABEL TEMPEST