

Zijn belofte nakomen

Lucy Stevenson Ewell

Kerktijdschriften
(Gebaseerd op een waargebeurd verhaal)

'Nog maar zes dagen tot mijn doop!' zei Happiness. Het was bijna zover!

'Ben je er klaar voor?' vroeg papa.

'Ik denk het wel', zei Happiness.

'Bij je doop sluit je een verbond', zei papa. 'Weet je nog wat dat betekent?'

'Dat is een belofte, toch?'

Papa knikte. 'Ja! Je belooft Jezus Christus te volgen en de geboden te onderhouden. Onze hemelse Vader belooft je te zegenen en je te helpen.'

Happiness glimlachte. Hij wist dat het een belangrijke belofte was. Hij keek ernaar uit die belofte te doen!

Eindelijk brak de dag van zijn doop aan. Happiness trok witte kleren aan. Er werden ook twee andere kinderen gedoopt. Ze keken allemaal hoe de doopvont werd gevuld.



Toen het zijn beurt was, stapten Happiness en papa in de doopvont. Papa sprak het doopgebed uit. Happiness kneep zijn neus dicht en papa liet hem helemaal onder water gaan.

Toen hij weer boven kwam, voelde Happiness zich geweldig! Hij wilde zich aan zijn belofte houden om Jezus te volgen. Hij wilde zich altijd zo rein en gelukkig voelen. Hij wilde nooit meer een verkeerde keuze maken.

Een paar dagen later werd Happiness wakker en zette hij de boiler aan om een bad te nemen. Het duurde lang voordat het water warm werd, dus zette Happiness de tv aan. Hij wilde tijdens het wachten naar tekenfilms kijken.

Hij moest lachen om de pratende dieren op het scherm. Deze serie was zo grappig! Al gauw vergat hij de boiler.

Een uur later kwam papa de kamer binnen. 'Hoelang staat de boiler al aan?' vroeg hij.

Happiness keek op. Hij had veel langer tv gekeken dan hij van plan was geweest!

'Niet zo heel lang', zei Happiness. Maar een paar minuten.' Hij zette de tv uit en ging vlug zijn bad nemen.

Maar de rest van de dag voelde Happiness zich naar. Na zijn doop had hij nooit meer een verkeerde keuze willen maken. Maar hij had net tegen papa gelogen!

Happiness zuchtte. Hij wist wat hem te doen stond.

'Papa,' zei Happiness, 'ik heb gelogen. Ik heb de boiler lang aan laten staan, maar dat was niet met opzet. Het spijt me.'

'Het is al goed. Bedankt dat je het me hebt verteld', zei papa.

'Ik vind het vreselijk dat ik mijn doopbelofte niet ben nagekomen', zei Happiness.

Papa ging met Happiness op

Ik heb net tegen papa gelogen.
Wat nu?



de sofa zitten. 'Je hebt bij je doop niet beloofd volmaakt te zijn. Je hebt beloofd dat je je best zult doen om Jezus te volgen.'

Happiness knikte. Hij voelde zich al een beetje beter.

'En weet je wat je kunt doen als je een verkeerde keuze hebt gemaakt?' vroeg papa.

'Je bekeren?' zei Happiness.

'Dat klopt! Wanneer we ons bekeren, vergeeft onze hemelse Vader ons. Dan zijn we weer net zo rein als op de dag dat we ons lieten dopen. Bekerings *hoort* bij het nakomen van je doopbelofte.'

Happiness grijnsde. 'Ik ga bidden en mijn hemelse Vader om vergeving vragen.' Hij was blij dat hij zich aan zijn doopbelofte kon houden. ●

Dit verhaal vond in Ghana plaats.

