

Mijn doopdag



Megan S. (10), Michoacán (Mexico)

Hallo! Ik ben Megan en ik woon in Mexico. Ik wil jullie vertellen over een heel bijzonder moment in mijn leven: de dag van mijn doop.



Ik ben op mijn achtste verjaardag gedoopt. Het was een heel belangrijke dag, omdat ik mijn verjaardag vierde door me te laten dopen.

Mijn doop was een mooie ervaring. Mijn moeder maakte een notitieboekje met verschillende activiteiten om me voor te bereiden. Daardoor kwam ik meer te weten over het belang van de doop en de verbonden die ik met mijn hemelse Vader zou sluiten.



Veel lieve mensen kwamen naar mijn doopdienst. Ik was erg blij dat ze er waren. Ik droeg een witte jurk en het water was warm.

Toen mijn vader me had gedoopt, droogde ik me af en kleepte ik me om. Daarna kreeg ik de gave van de Heilige Geest. Ik werd door priesterschapsdragers bevestigd als lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Ik voelde zoveel vrede, liefde en blijdschap.



Ik zal die dag nooit vergeten. Het was een heel bijzondere dag, omdat ik mijn eerste verbond met God sloot. Ik beloofde Jezus te volgen en zijn geboden te gehoorzamen.

Je hoeft niet zenuwachtig te zijn voor je doopdag. Onze hemelse Vader zal blij zijn met de keuze die je maakt! ●

